



ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΑΘΗΝΑΣ 15
Αριθμός Άδειας
1



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

ΕΔΡΑ:
ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ 4
ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΘΗΝΑ 11 524

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 54 • ΕΤΟΣ 13^ο • ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΜΕ 6396 • ΑΦΜ 999753680 • Ι.Α. ΑΘΗΝΩΝ



Η Δέσποινα Ροκίδου πρόεδρος του ΣΑΑΣΑ για το 2007-2008 με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρακτικά της Γ. Συνέλευσης στη σελίδα 8-9

Αλεξανδρινός ο Πρόεδρος των Αποδήμων όλου του κόσμου

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2006 έληξε το ετήσιο Συνέδριο του ΣΑΕ (Συμβουλίου Απόδημων Ελλήνων). Οι αντιπρόσωποι των επτά εκατομμυρίων Ελλήνων αποδήμων εξέλεξαν για Πρόεδρο τους τον Αβερωφίτη, Αλεξανδρινό και δημιουργικό Αιγυπτιώτη Στέφανο Ταμβάκη.

Την επόμενη μέρα το ΔΣ του ΣΑΑΣΑ μετά από πρόταση του αντιπροέδρου του αποφάσισε να τιμήσει παρουσία εκπροσώπων και των άλλων Αιγυπτιακών φορέων της Αθήνας τον άξιο και πάντα συμπαραστάτη των σχεδίων του σωματείου μας, όσο τολμηρά κι αν ήσαν.

Μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις και ελλείψει χρόνου, προσκλήθηκαν τηλεφωνικά όλοι οι πρόεδροι των Αιγυπτιακών Σωματείων και συμμαθητές του Σ. Ταμβάκη.

Στις 27 Δεκεμβρίου (του Αγίου Στεφάνου) βραδιά των Αβερωφιτών



στο φιλόξενο χώρο του Συνδέσμου Ελλήνων Αιγυπτιακών ο ΣΑΑΣΑ παρουσία του Προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΚΑ και όλων των Προέδρων των σωματείων μας, συμμαθητών του Στέφανου και πολλών αβερωφιτών έγινε μια σεμνή

τιμητική βραδιά προς τιμή του Στέφανου παιδί της Αλεξάνδρειας τώρα όμως των Ελλήνων όλου του ΚΟΣΜΟΥ.

Η βραδιά άρχισε με την προσφώνηση του προέδρου του ΣΑΑΣΑ Τάκη Καραγιάννη:



Μολονότι ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, η προσωπικότητα του Στέφανου, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση του αντικειμένου έπεισαν τους εκλεκτορες να τον ψηφίσουν.

Σαν ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ οφείλουμε πολλά στο Στέφανο Ταμβάκη γιατί όταν ήταν Πρόεδρος της ΕΚΑ μας βοήθησε αποτελεσματικά για την αποδοχή εκ μέρους των Αιγυπτιακών αρχών του αγάλματος του Μεγαλέξανδρου και την κατασκευή της πλατείας που τοποθετήθηκε ο ανδριάντας.

Στέφανε, συγχαρητήρια για την εκλογή σου.

Σε ευχαριστούμε από καρδιάς, σου ευχόμαστε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου και θα σε παρακαλέσω να δεχθείς αυτό το ενθύμιο τιμής που ετοίμασε το ΔΣ του ΣΑΑΣΑ.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ για τον καινούργιο χρόνο υγεία και ευτυχία και πάντα τέτοια να έχουμε.

Μετά δόθηκε στο Στέφανο και πλακέτα του ΕΝΟΑ από το Δ. Αχιλλόπουλο πρόεδρο του Ναυτικού μας Ομίλου στον Άγιο Κοσμά.

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.

Αγαπητέ Στέφανε, κ. υπουργέ κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Αλεξάνδρειας, κ. Πρόεδρε του Συνδέσμου Αιγυπτιακών Ελλήνων, κ.κ. Πρόεδροι των αδελφών Σωματείων, κυρίες και κύριοι.

Σήμερα είναι μια συμβολική ημέρα για το Σύνδεσμό μας, γιατί η χαρά μας είναι τετραπλή.

Είναι τετραπλή γιατί μαζευτήκαμε για να τιμήσουμε:

1. Ένα συμπατριώτη μας Αλεξανδρινό που εκλέχθηκε στο ανώτατο αξίωμα του Προέδρου του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
2. Γιατί αυτός ο Αλεξανδρινός είναι αβερωφίτης και μέλος του Συνδέσμου μας.
3. Γιατί είναι σήμερα η ονομαστική του εορτή.
4. Γιατί αυτός είναι ο φίλος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΜΒΑΚΗΣ.

Είναι παρήγορο στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με ηθικές αξίες που φυσικά αναγνωρίζονται από μεγάλη μερίδα του κόσμου και

αυτό το διαπιστώσαμε με την εκλογή του Στέφανου Ταμβάκη στο αξίωμα του Προέδρου του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.



ΕΝΘΥΜΙΟ ΤΙΜΗΣ



Στον Αβερωφίτη ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΑΜΒΑΚΗ
για την εκλογή κι ανάληψη της Προεδρίας
του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
με τη βεβαιότητα ότι
οι γνώσεις του από το Αβερωφείο Γυμνάσιο,
οι καταβολές μας από το Μεγαλέξανδρο
και η συμπαράσταση των Αλεξανδρινών
θα τον συντροφεύουν στο έργο του της ενότητας
του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

27 Δεκεμβρίου 2006





Φανή Βρούζη - Εκ μέρους των συμμαθητών του Στέφανου

Με το Στέφανο Ταμβάκη μάς συνδέουν χρόνια παράλληλης πορείας, αφού βρεθήκαμε για πρώτη φορά συμμαθητές στο Δημοτικό, στην Τοισοισαία Σχολή και στη συνέχεια στο Αβερώνφειο Γυμνάσιο-Λύκειο της Αλεξάνδρειας, μέχρι το 1970, που αποφοιτήσαμε.

Όλα αυτά τα χρόνια της κοινής μαθητικής μας ζωής είμασταν φίλοι και συνεργαζόμασταν σε όλες τις δραστηριότητες της τάξης μας, στις οποίες βέβαια πρωτοστατούσε με την ξεχωριστή προσωπικότητά του και το ενδιαφέρον του για την ενασχόληση με τα κοινά, που είχε διαφανεί έντονο από τότε.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Στέφανος ασχολήθηκε με σπουδές στη Γλώσσα και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Cambridge University στην Αγγλία και μετέπειτα εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση παρασκευής και παραγωγής τροφίμων.

Το ενδιαφέρον του για τα κοινά, όπως είπαμε, εκδηλώθηκε από τα μαθητικά του χρόνια. Δεν ήταν λοιπόν

δυνατό να μην ασχοληθεί με επιτυχία και με την ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας: Της Κοινότητας, που ξεκίνησε από τα μέσα του 19ου αιώνα, από Έλληνες από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδας και από τότε, για 100 και πλέον χρόνια γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη και τα μέλη της ευημέρησαν και διέπρεψαν σε όλους του τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής: Στις επιχειρήσεις και στις διάφορες υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στο πνεύμα και στις τέχνες. Τα δημιουργήματά τους: σχολεία, δημόσια κτήρια, νοσοκομεία, κοινωνική ιδρύματα, που ήταν υποδειγματικά και πρωτοποριακά, όχι μόνο για την εποχή που έγιναν, αλλά και για σήμερα που αποτελούν εντυπωσιακά μνημεία, που μαρτυρούν μια ασυνήθιστα υψηλή οικονομική και πολιτιστική στάθμη.

Η αλληλεπίδραση με τη μητέρα πατρίδα υπήρξε πάντοτε ισχυρή και γόνιμη.

Ο Έλληνας που ερχόταν από την Ελλάδα δεν αισθανόταν ξένος, αλλά

ένοιωθε σαν να ερχόταν σε ένα προσφιλέ, παλιό του σπίτι.

Η ελληνική παροικία αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ελληνισμού, και η Κοινότητα αναγνωριζόταν και έχαιρε ξεχωριστής αίγλης.

Όμως οι καιροί αλλάζουν και όχι πάντα προς το καλύτερο. Διεθνείς εξελίξεις τις οποίες ούτε προκάλεσε αλλά και δεν μπορούσε να επηρεάσει η ελληνική κοινότητα είχαν δραματικές επιπτώσεις, που οδήγησαν τις τελευταίες δεκαετίες σε συρρίκνωση.

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πάλι κάτι να αλλάζει, προς το καλύτερο αυτή τη φορά.

Είναι μια δύσκολη περίοδος και απαιτεί δουλειά και προσεκτικούς χειρισμούς.

Στην κρίσιμη περίοδο αυτή λοιπόν δεν μπορούσε να μη λάβει πάλι ενεργό μέρος ο Στέφανος Ταμβάκης.

Ήδη, από το 1976 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του φιλανθρωπικού σωματείου ΟΑισχύλος-Αρίων»,





ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, Παύλου Ταμβάκη, ο οποίος διετέλεσε και αυτός Πρόεδρος του εν λόγω Σωματείου.

Το 1984 εκλέγεται Κοινοτικός Επίτροπος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και μερίμνησε, μεταξύ άλλων, για την αναζωογόνηση του Κοινοτικού Γηροκομείου Κανισκέρη –Αναστασιάδη.

Το 1990, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, στη δύσκολη συγκυρία, που και προηγούμενως αναφέραμε. Και ανταποκρίθηκε με το παραπάνω: Με την όλη δραστηριότητά του προσέδωσε εκ νέου στην ελληνική Κοινότητα την παλαιά της αίγλη.

Ανέπτυξε πλούσια δράση και πρωτοβουλίες, καθώς και παρεμβάσεις με δημοσιεύσεις και άρθρα στον τύπο.

Ενδεικτικά, αρκεί να αναφέρουμε ένα πρόσφατο σημαντικό έργο, στο οποίο η συμβολή του είναι καθοριστική: Αποκατάσταση του ελληνικού τετραγώνου Αλεξανδρείας και δημιουργία Κέντρου Τεχνολογίας και αειφόρου αναπτυξης της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

Οι στόχοι του όμως ξεπερνούν το πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου: Αναβάθμιση του ρόλου της Ελληνικής Κοινότητας της Αιγύπτου με τη συνεισφορά της στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, με δημιουργία ευκαιριών για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας στην Αίγυπτο, μέσω του Ελληνικού στοιχείου ως συνδεδετικού κρίκου.

Είναι ευτύχημα, που τα επιτεύγματα



αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα. Αναγνωρίστηκαν όπως τους έπρεπε: Ήδη από το 1995 εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως συντονιστή Ασίας-Αφρικής ανέπτυξε τους διαύλους επικοινωνίας των αποδήμων της περιφέρειας με μεθοδικότητα και συνέπεια.

Κορύφωση βεβαίως αυτής της αναγνώρισης και του υψηλού κύρους της Ελληνικής Κοινότητας της Αιγύπτου, απετέλεσε η πρόσφατη εκλογή του Στέφανου Ταμβάκη στην ηγεσία του συνόλου του Αποδήμου Ελληνισμού. Πρόκει-

ται για μια πολύ σημαντική θέση στις δύσκολες και πολυσύνθετες καταστάσεις που ζούμε.

Η προϊστορία του Στέφανου Ταμβάκη όμως αποτελεί εγγύηση για το μέλλον. Εμείς που τον γνωρίζουμε από παλιά, είμαστε βέβαιοι ότι θα αντεπεξέλθει με επιτυχία στις νέες αυτές απαιτητικότερες προκλήσεις.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον αιγυπτιώτη ελληνισμό και για το Στέφανο Ταμβάκη και του ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο τόσο σημαντικό και δύσκολο έργο του για το καλό όλου του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Οι συναντήσεις των ΑΒΕΡΩΦΙΤΩΝ γίνονται κάθε 4η Τετάρτη

του μήνα, στο φιλόξενο χώρο του ΣΑΕ, μετά τις 8.00μμ.

Σημειώστε τις επόμενες συναντήσεις μας:

28/3, 25/4, 23/5, 27/6, 26/9, 24/10, 28/11



Η ΟΜΙΛΙΑ του Σ. ΤΑΜΒΑΚΗ

Καλησπέρα σας,
(ας μου επιτραπεί απόψε να παραβιά-
σω λιγάκι το πρωτόκολλο των προσφω-
νήσεων αρχίζοντας με...

Συμμαθητές και Συμμαθήτριες,
Αβερωφίτες και Αβερωφίτισσες,
Φίλε Πρόεδρε των Αβερωφίτων,
Σεβασμιότατε,
Φίλε Πρόεδρε της ΕΚΑ,
Φίλοι Πρόεδροι των Ελληνικών
Σωματείων της Ελλάδος

Φίλες και φίλοι,
Η χαρά μου είναι μεγάλη που βρίσκο-
μαι ανάμεσά σας σήμερα, γιορτάζοντας
μαζί σας την ονομαστική μου γιορτή,
χαρά γιατί ξαναβρίσκομαι μετά από
αρκετό καιρό με αγαπημένα και γνωστά
πρόσωπα, με φίλους και φίλες που μαζί
μεγαλώσαμε, μαζί παίξαμε, γελάσαμε,
μοιραστήκαμε τις πρώτες μας ανησυ-
χίες και μαζί βάλουμε στόχους, θεμελιώ-
νοντας τα μελλοντικά μας όνειρα και
προσδοκίες.

Άκουσα με πολλή συγκίνηση και προ-
σοχή όλα τα καλά και ευγενικά σας
λόγια για το άτομό μου. Ακούγοντας
τα, σκεφτόμουν αν θα αναρωτιούνται οι
παρόντες, γιατί τέλος πάντων ο Στέφα-
νος έχει τόσο πάθος για τα κοινά; τόσο
πολύ του αρέσει να τον λένε Πρόεδρο;

Πολλές φορές μού έχει τεθεί αυτή η
ερώτηση, έχω δώσει πολλές απαντή-
σεις, αλλά ποτέ δεν έχω πει όλη την
αλήθεια... Απόψε όμως που βρίσκομαι
με εσάς, με τη στενή μου οικογένεια,
οφείλω να σάς πω την αιτία, γιατί εσείς
και θα την καταλάβετε, αλλά και θα την
πιστέψετε.

Όταν σιγά-σιγά αρχίσατε όλοι σας να
φεύγετε και έβλεπα τις αυλές του σχο-
λείου μας να αδειάζουν, τις τάξεις να
ερμώνουν, γύρω από το σιντριβάνι
που μαζευόμαστε, τα σπουργίτια να
είναι πιο πολλά από τα παιδιά, όλη αυτή
η απαισιοδοξία εικόνα με προβληματίσε

πολύ, πάρα πολύ και αυτός ο προβλη-
ματισμός μου έγινε αγωνία και εμμονή
για να ανατραπεί αυτό το κλίμα απαι-
σιοδοξίας και να μετατραπεί σε μέρες
καλύτερες, αισιόδοξες, με μέλλον και
συνέχεια.. Στην αγωνία λοιπόν, της
συνέχισης οφείλεται η ανάμιξή μου με
τα κοινά, στη συνέχιση της ύπαρξης
μας στην Αίγυπτο κατά αρχήν, στην
Αφρική κατόπιν και στον παγκόσμιο
χώρο τώρα.

Οι καλύτερες μέρες που όλοι περιμέ-
ναμε για την Αίγυπτο ήρθαν, με την
ανακαίνιση του Πατριαρχείου, του
Ευαγγελισμού, και θα συνεχίσουν να
έρχονται με την ανακαίνιση και αξιο-
ποίηση του ελληνικού τετραγώνου
στην Αλεξάνδρεια. Μια νέα λαμπρή
σελίδα ανοίγει για τον αιγυπτιώτη ελλη-
νισμό, που μάς γεμίζει αισιοδοξία και
δύναμη. Η συμπαράστασή μας στον
απανταχού της γης Ελληνισμό και την
Ορθοδοξία είναι δεδομένη και -τώρα
πλέον- ενδυναμωμένη.

Κάποια χρόνια πριν, είχα αναφερθεί
στο αιγυπτιώτικο λόμπι και κάποιοι
παρόντες, μού είχαν πει ότι βούτηξα
στα θαθεία και χρειάζομαι πολύ κολύ-
μπι.. Τώρα που επόμενος στόχος μου
είναι η οργάνωση και κινητοποίηση του
Οικουμενικού Ελληνισμού θα χρειασθώ
την αγάπη και τη στήριξη όλων σας.
Απόψε λοιπόν, αυτό το αισθάνομαι και
το καταλαβαίνω, μού δίνει χαρά και
θάρος να συνεχίσω τον αγώνα μου για
την πραγματοποίηση των στόχων μου.

Να ευχαριστήσω θερμά όλους και
όλες σας, που ήρθατε να γιορτάσουμε
μαζί, τον Πρόεδρο του ΣΑΑΣΑ κ. Τάκη
Καραγιάννη για την άφογη διοργάνωση
και τον Ηλία Πίτσικα για την πάντα
πρωτότυπη καλλιτεχνική επιμέλεια, τη
συμμαθήτριά μου Φανή Βρούζη που
τόσο όμορφα και γλαφυρά μάς τα είπε.
Η βραδιά αυτή είναι για μένα το μεγα-

λύτερο και καλύτερο δώρο που θα μπο-
ρούσαν να μου κάνουν, μού δόθηκε η
ευκαιρία να συνεορτάσω με την οικογέν-
ειά μου με συμμαθητές και συμμαθή-
τριες, συναγωνιστές και συμπατριώτες,
φίλους και φίλες, μαζί σας..

Θερμά ευχαριστώ όλους τους Προέ-
δρους, που με τιμούν με την παρουσία
τους και την αγάπη τους, με την έμπρα-
κτη συμπαράστασή τους, ας μού επι-
τρέψουν να μην αναφερθώ σε όλους
ονομαστικά, γνωρίζομαστε άλλωστε
όλοι πολύ καλ.α μεταξύ μας, γνωρίζου-
με την πολύτιμη προσφορά τους και τη
δραστηριότητά τους.

Θα μού επιτρέψετε όμως να αναφερ-
θω σε ένα άτομο, που το άφησα στο
τέλος για δύο λόγους: ο ένας είναι ότι
με ξύπνησε τη δεύτερη μέρα της εκλο-
γής μου, που είχα περίπου 48 ώρες να
κοιμηθώ και σε ό,τι μού έλεγε στο τηλέ-
φωνο τού έλεγα «ναι» και ο δεύτερος
λόγος είναι ότι τού οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ για αυτήν την όμορφη βρα-
διά που δημιούργησε για μένα, που εξε-
λίχθηκε σε μία μεγάλη βραδιά....! Θα
καταλάβετε όλοι ότι αναφέρομαι στο
φίλο μου το Βασίλη το Βαγή, γιατί,
μόνον αυτός θα μπορούσε να με ξυπνή-
σει τόσο νωρίς για να μού πει την ιδέα
του, και όπως όλοι ξέρετε, με το Βαγή
μόνο μεγάλα πράγματα έχουμε
κάνει...όπως τα 150 χρόνια της ΕΚΑ,
συντονιστικές επιτροπές Αιγυπτιωτών
... και τι δεν έχουμε κάνει....!

Δεν θα μακρυγορήσω περισσότερο,
απλώς ένα έχω να σάς δηλώσω: ότι θα
συνεχίσω να αγωνίζομαι γι' αυτά που
πιστεύω, θα συνεχίσω να μάχομαι και
να διεκδικώ για τον Οικουμενικό Ελλη-
νισμό και πάνω από όλα, θα συνεχίσω
να είμαι για όλους εσάς που τόσο σάς
αγαπώ, ο Στέφης που γνωρίζετε.

Σας ευχαριστώ.



Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του ΣΑΑΣΑ χρειάζεται και τη δική σου συνεργασία.

Αυτό το φυλλάδιο είναι και δικό σου βήμα. Μην διστάσεις να μας στείλεις, αν όχι πολιτιστικού ή
επιστημονικού περιεχομένου συνεργασία, έστω μια προσωπική σου ευτράπελη ή σοβαρή, συγκινητική ή
τρυφερή ανάμνηση για να τη δημοσιεύσουμε.



Το τελετουργικό της βραδιάς έκλεισε με τραγούδια Αιγυπτιακών δημιουργών (Μ.Λοΐζου, Δ.Παπαδημητρίου, Γ.Λαζαρίδη σε στίχους Χ. Τρεχαντζάκη και Μ.Χατζιδάκη) που φρόντισε ο Αβερωφίτης Ηλίας Πίτσικας και ερμήνευσε η υψίφωνος Ιωάννα Βρακατσέλη.

Ποιος είναι ο Στέφανος Π. Ταμβάκης;



Ο Στέφανος Π. Ταμβάκης γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του 1952 στην Αλεξάνδρεια. Φοίτησε στο Αβερωφείο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας και στη συνέχεια πήγε στην Αγγλία, όπου σπούδασε «Γλώσσα και Διοίκηση Επιχειρήσεων» στο Cambridge University. Εκτός από τη μητρική του γλώσσα μιλά την Αραβική, Αγγλική και Γαλλική.

Το 1976 επέστρεψε στην Αίγυπτο και ανέλαβε μαζί με τον ξάδερφο του Στέφανο Θ. Ταμβάκη, την οικογενειακή επιχείρηση παρασκευής και παραγωγής τωv τροφίμων St George's, που ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1905.

Η είσοδος του στα κοινά έγινε το 1976, με την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Αισχύλος-Αρίων», ακολουθώντας την πορεία του πατέρα του Παύλου Ταμβάκη, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του ίδιου Σωματείου.

Το 1984 εκλέγεται Κοινοτικός Επίτροπος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας. Πρώτο του μέλημα ήταν η αναδιοργάνωση και ανάπτυξη του Κοινοτικού Γηροκομείου Κανισκέρη-Αντωνιάδη.

Το 1990 εκλέγεται Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας σε ηλικία 38 χρονών.

Το 1995 εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού,

Συντονιστής Ασίας - Αφρικής και επανεκλέγεται ομόφωνα 3 συνεχόμενες φορές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Συντονιστής Ασίας- Αφρικής θα αναπτύξει τους διαύλους επικοινωνίας των Αποδήμων της περιφέρειας, με μεθοδικότητα και συνέπεια. Πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της συνοχής του Ελληνισμού Ασίας-Αφρικής. Άποψη του είναι ότι οι Έλληνες της Αφρικής και της Ασίας είναι μια οντότητα, ανεξάρτητα από τη χώρα διαμονής τους, αφού άλλωστε, οι ιδιαίτερες συνθήκες στις χώρες υποδοχής, το υπαγορεύουν.

Το 1997 διοργανώνει το πρώτο περιφερειακό συνέδριο Ασίας- Αφρικής στην Αίγυπτο και 2 συνέδρια του Δικτύου Νεολαίας ΣΑΕ Ασίας - Αφρικής, το 1999 στην Αλεξάνδρεια και το 2001 στο Γιοχάνεσμπουργκ. Σε συνεργασία με τη Νεολαία ΣΑΕ αναπτύσσουν τη δικτύωση και ενημέρωση των νέων ελληνικής καταγωγής στη Μαύρη Ήπειρο.

Ανέπτυξε τις υπάρχουσες σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το 2001 συμμετέχει στην αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στο Σουδάν, που είχε στόχο τη δίκαιη μεταχείριση επιφανών ομογενών, οι οποίοι κρατούνταν στις σουδανικές φυλακές.

Το Δεκέμβριο του 2001 εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ και αναλαμβάνει να συντονίσει και να αναπτύξει θέματα που αφορούν τη νεολαία και την παιδεία. Κυριότερος τομέας ευθύνης του, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής του οργανισμού, ώστε να γίνει γνωστό το έργο και οι δραστηριότητες του ΣΑΕ στο κοινό της Ελλάδος, της Κύπρου, αλλά και ευρύτερα της ελληνικής διασποράς.

Το Μάρτιο του 2002 αποχωρεί από την Προεδρία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας και ανακηρύσσεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση της ΕΚΑ, Επίτιμος Πρόεδρος.

Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, το 1993 διοργάνωσε τους εορτασμούς για τα 150 χρόνια της Πρεσβυγενούς Κοινότητας Αιγύπτου. Ακόμα, συνέβαλε καθοριστικά στην αποστολή από την Ελλάδα και εγκατάσταση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια.

Επανασυστήνει τον παροικιακό τύπο της Αλεξάνδρειας, με την έκδοση της κοινοτικής εφημερίδας «Πατρίδα». Παράλληλα, προωθεί και επιτυγχάνει στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Καΐρου. Οι άριστες σχέσεις του με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση και η στενή συνεργασία του με τους εκάστοτε Κυβερνήτες της Αλεξάνδρειας αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην



προώθηση ζητημάτων που αφορούν την Παροικία και τον Ελληνισμό.

Με την καθοριστική συμβολή του, εγκρίνεται η «Πρωτοβουλία για την Αλεξάνδρεια» πρόγραμμα του ΥΠΕΞ για την αναπαλαίωση του Ελληνικού Τετραγώνου στο Σάτμπι και την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Το Μάιο του 2003 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος .Αλέξανδρος Ωνάσης, ενώ η συνεργασία του με το Ίδρυμα χρονολογείται από την εποχή της

Προεδρίας του στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.

Το Δεκέμβριο του 2003 επανεκλέγεται αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΑΕ και το Δεκέμβριο του 2006 εκλέγεται Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού.

Έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος και έχει παρασημοφορηθεί από το Μακαριστό Πατριάρχη Αλεξάνδρειας κυρό Παρθένιο με το ανώτατο παράσημο Α΄ Τάξεως

του Αγίου Μάρκου του Ευαγγελιστή, από το Μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κυρό Πέτρο Ζ΄ με το Μεγαλόσταυρο της Πατριαρχικής Τάξεως του Αγίου Σάββα, της οποίας είναι Άρχων Τελετάρχης, καθώς και από τον Πατριάρχη Πασών των Ρωσσιών κ. Αλέξιο.

Επαγγελματικά, συνεχίζει την ανάπτυξη και μεγέθυνση μιας από τις παλιότερες επιχειρήσεις τροφίμων στην Αίγυπτο, μαζί με τον ξάδερφό του, Στέφανο Θ. Ταμβάκη, με την επωνυμία St George's, που ιδρύθηκε το 1905.

Για να μη ξεχνάμε την Αλεξάνδρεια και τους Αλεξανδρινούς

Πως γνώρισα το Νίκο το Γεράκη

Ήταν Οκτώβριος του 1944. Υπηρετούσα τότε στο Ναυτικό στο αντιτορπιλικό Ιέραξ και μόλις είχαμε γυρίσει στην Αλεξάνδρεια ύστερα από την επιχείρηση της απελευθέρωσης της Αθήνας.

Ενώ ετοιμαζόμαστε να ξανασαλπάρουμε για την Ελλάδα με συνάντησε ο αγαπητός καθηγητής μου των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο Θεόδωρος Γεράκης και με παρακάλεσε να προσπαθήσω να πάω ένα γράμμα στον αδελφό του Νικόλα που σπούδαζε Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μου είπε ότι είχε αποκλειστεί εκεί με το πόλεμο και δεν είχαν νέα του τα τελευταία χρόνια και βέβαια δεν μπορούσαν να του στείλουν χρήματα. Επήρα το γράμμα και σκεπτόμουν πως θα μπορούσα να τον βρω σε μία πόλη που ούτε καν γνώριζα. Θα άρχιζα βέβαια από το Πανεπιστήμιο.

Σηκώσαμε άγκυρα την άλλη μέρα και ύστερα από ένα

ήρεμο ταξίδι, συνοδεύοντας κάτι πλοία, φθάσαμε στο Πειραιά. Αυτή τη φορά μπήκαμε στο λιμάνι και δέσαμε μπροστά στο Ρολόι. Στην αποβάθρα είχε μαζευτεί πολύς κόσμος. Επήρα την άδεια εξόδου, το γράμμα και οδηγίες για το πώς θα πάω στη Αθήνα. Ευτυχώς μάθαμε ότι λειτουργούσε ο ηλεκτρικός. Κατέβηκα από το πλοίο και έπρεπε να περάσω από τον κλοιό του κόσμου που είχε κυκλώσει τη προκουμιά. Εκεί κάποιος με σταμάτησε και με ρώτησε αν ερχόμαστε από την Αλεξάνδρεια. Όταν του είπα να με ρώτησε εάν γνωρίζω την οικογένεια Γεράκη. Ναι του είπα, εσύ ποιος είσαι; Είμαι ο Νικόλας Γεράκης και δεν έχω νέα τους.

Ιδού τα νέα τους, του είπα και του έδωσα το γράμμα, είναι για σένα.

Νίκος Ριζόπουλος

Δυο λόγια αποχαιρετισμού στη φίλη Ειρήνη Ράπα-Πανδή

Αγαπημένη Ρένα, έφυγες από κοντά μας τόσο πρόωρα τον περασμένο Νοέμβριο, αφήνοντας ένα κενό σε όσους σε γνώρισαν και σ' αγάπησαν.

Ποτέ δε θα ξεχάσω το γλυκό, γελαστό και καλόκαρδο παιδικό προσωπάκι σου, όταν δειλά και φοβισμένα μού έπιασες το χέρι για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο του αλεξανδρινού λυκείου και έτσι μαζί συνεχίσαμε το Δημοτικό και το Γυμνάσιο στην Αλεξάνδρεια.

Μετά χαθήκαμε στα δύσκολα χρόνια του επαναπατρισμού

μας, χάρη στο ΣΑΑΣΑ σμίξαμε και πάλι τα τελευταία χρόνια... Τώρα πια ήσουν μια άξια σύζυγος, μάνα και εκπαιδευτικός, αλλά και ως γιαγιά και συνταξιούχος αργότερα, δραστήρια, δημιουργική και καλοσυνάτη είχες να δώσεις πολλά...

Θα μείνεις για πάντα στη θύμηση και στη καρδιά μου αγαπημένη μου Ρένα.

**Η συμμαθήτρια και φίλη σου
Δέσποινα Καμενάκη – Ροκίδου**



Η Γενική Συνέλευση



Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΑΣΑ πραγματοποιήθηκε σε δεύτερη κλήση την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007. Πρώτος, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Τ. Καραγιάννης, ο οποίος και καλωσόρισε τους συνέδρους. Εκ μέρους του ΔΣ και δια στόματός του προτάθηκε Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Ι. Αυγουστής, γραμματέας η κ. Α. Κασφίκη και ψηφοδέκτριες οι κ.κ. Σ. Κώττη και Κ. Χριστοφή.

Ο κ. Αυγουστής πήρε το λόγο και σχολιάζοντας τα επιτεύγματα του συλλόγου γενικά, αλλά και ειδικότερα της χρονιάς που πέρασε, ως απολύτως σημαντικά, χαρακτηρίζοντας το ΣΑΑΣΑ «ένα ζωντανό κομμάτι που επιβραβεύει τον εαυτό του πολλές φορές με τα πολλά άλματά του». Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί στο μικρό αριθμό των παρισταμένων, συμπληρώνοντας ότι «οι προβλέψεις του δε μαρτυρούν αισιόδοξα μηνύματα».

Κατόπιν, έδωσε το λόγο στον κ. Καραγιάννη, προκειμένου αυτός να διαβάσει το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό του 2006 (Σελίδες 10-11). Πριν την ανάγνωση τους, ο κ. Καραγιάννης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη του ΔΣ για την όλη συνεργασία τους μαζί του.

Στη συνέχεια και με προτροπή του ίδιου, ο αντιπρόεδρος κ. Β. Βαγής διάβασε τον προϋπολογισμό εξόδων για το έτος 2007, τον οποίο και χαρακτήρισε ταπεινότερο του προηγούμενου έτους. Τη συντηρητικότερη αυτή πρόβλεψη απέδωσε στην αμέλεια καταβολής της ετήσιας συνδρομής των 10,00ευρώ από τα περισσότερα μέλη και στο σεβαστό ποσό που δαπανάται ετησίως για την εκτύπωση και αποστολή του φύλλου της «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Ο κ. Βαγής, στο σημείο αυτό, δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί και στην αναγκαιότητα

αποστολής του φύλλου προς όλα τα μέλη, κυρίως δε σ' αυτά που διαμένουν στο εξωτερικό και που δεν παραλείπουν να εκφράζουν με διάφορα μηνύματά τους τη θερμότητα για αυτήν την αποστολή. Παρουσιάζοντας το πρώτο φύλλο της ιστοσελίδας του ΣΑΑΣΑ που ήδη ετοιμάζεται, προέτρεψε τους συνέδρους για τη συλλογή και αποστολή προς αυτόν φωτογραφιών από τα σχολικά χρόνια, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα.

Ακολούθησε από τον κ. Γ. Κανελλόπουλο η ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών και η εκ μέρους των παρισταμένων απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τη χρονιά που πέρασε.

Ως επόμενο θέμα προς συζήτηση τέθηκε από τον Πρόεδρο της ΓΣ η διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων για το 2007 από τους παρισταμένους:

-Ο κ. Καραγιάννης επανήλθε στο θέμα της δαπάνης για την «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», το οποίο και ανέρχεται σε ποσοστό 45% των συνολικών εξόδων του ΣΑΑΣΑ και κ.Ν. Σταματόπουλος αφού δεν παρέλειψε να συγχαρεί και αυτός το ΔΣ για το έργο που επιτελεί, πρότεινε ως πιθανή πηγή εσόδων την καταχώρηση στο φύλλο ενός τύπου ανακοινώσεων, πρόταση που επικρότησε και ο κ. Θ. Θεοδοσιάδης.

-Ο κ. Βαγής, αναφερόμενος και αυτός στα έξοδα του Συλλόγου, είπε ότι η πιθανότητα αύξησης της ετήσιας εισφοράς δεν είναι υλοποιήσιμη λόγω του ότι τα μέλη του ΣΑΑΣΑ είναι παράλληλα και μέλη άλλων αιγυπτιακών σωματείων, όπου και σ' αυτά καταβάλλουν συνδρομή. Ζήτησε από τους παρισταμένους να αποστείλουν βιογραφικά διδαξάντων στα σχολεία της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να συμπεριληφθούν



ση του ΣΑΑΣΑ

στην ετοιμαζόμενη ιστοσελίδα και περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέματος ζητήθηκαν από τις κ.κ. Κόττη και Κ. Πατού, ενώ ο κ. Ε. Σουλογιάννης συμπλήρωσε ότι ήδη τέτοια βιογραφικά έχουν ήδη υπάρξει, με βάση διάφορες πηγές.

Αργότερα δε, αναφερόμενος στη συγγραφή της αιγυπτιακής ιστορίας, υπενθύμισε στο ακροατήριο σχετικά κείμενα που ήδη συμπεριλαμβάνονται στα «Παναιγύπτια», στα «Ανάλεκτα» του Πατριαρχείου και στη συγγραφή διδακτορικών διατριβών με το ίδιο θέμα. Ο κ. Γ. Οικονομίδης πρότεινε την επέκταση καταγραφής βιογραφικών και άλλων προσώπων που ανήκαν και σε άλλους τομείς, πέραν των διδασκάντων στα σχολεία.

-Ο Πρόεδρος της ΓΣ εξέφρασε την αγωνία του για την αναγκαιότητα συνέχισης ύπαρξης του Συλλόγου και ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος, στην οποία πήραν μέρος ο ίδιος, ο κ. Βαγής, το αρωγό μέλος του Συλλόγου κ. Μ. Βουτσίνος και ο Πρόεδρος του ΣΑΑΣΑ.

Προτάθηκε μεταξύ άλλων η δυνατότητα εγγραφής μελών ως αντεπιτελλόντων, πλην όμως τονίστηκε και η αναγκαιότητα συμβατότητας των διαφόρων προτάσεων με τα άρθρα του υπάρχοντος καταστατικού του Συλλόγου.

-Ο κ. Βαγής ενημέρωσε για την επικείμενη εκδήλωση «2η συνάντηση χορωδιών» και την αλεξανδρινή βραδιά στο Δήμο Παπάγου, με ομιλητή τον ίδιο και ο Πρόεδρος του ΣΑΑΣΑ για το επικείμενο ταξίδι το Μάιο στην Αίγυπτο.

-Ο Πρόεδρος της ΓΣ συνέχισε με την ανάγνωση των ονομάτων των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και των μελών του ΔΣ στις εκλογές που ακολούθησαν.

Σε αυτές ψήφισαν 64 μέλη έγκυρα 62

Πρόεδρος η Δ. Ροκίδου

Για το Δ.Σ. έλαβαν :

Β.Βαγής 57 ψήφους, Ε Καλλιारेκοπούλου 55,
Τ.Καραγιάννης 51, Π. Καττέρης 43, Β.Πεκλάρης 27

Για την εξελεγκτική:

Α. Κασφίκη 53, Γ. Κανελόπουλος 52



Η 20η Μαΐου είναι η φετινή μέρα τιμής της Αιγυπτιακής παιδείας

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2007 στις 11.00 το πρωί, ο ΣΑΑΣΑ με τη συνεργασία του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Αιγυπτιακών και το Σύλλογο Αποφοίτων Μανσούρας, οργανώνει την ετήσια εκδήλωση τιμής στην αιγυπτιακή παιδεία, στην Πλατεία Ηρώων του άστεως των Αιγυπτιακών, στην Κηφισιά. Φέτος θα τιμηθούν εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στη Μανσούρα και ένας ευεργέτης-ιδρυτής σχολείου στην πρωτεύουσα του νομού Ντακαχλίας.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ με τη δική σας βοήθεια προοπαθεί να καταγράψει, όσο πιο πιστά μπορεί, την ιστορία της καθημερινότητας της αβερωφίτικης ζωής μας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & τα τηλέφωνα τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δέσποινα Ροκίδου	210 4518715	κιν. 6974661880
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Βασίλης Βαγής	210 9628721	κιν. 6977325761
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Τάκης Καραγιάννης	210 9710173	κιν. 6945700190
ΤΑΜΙΑΣ	Ειρήνη Καλλιारेκοπούλου	210 6929149	κιν. 6973013800
ΕΦ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	Πάνος Κατέρης	210 7524298	
ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Βασίλης Πεκλάρης	210 8650430	κιν. 6972564527



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το 2006 έγιναν 10 μηνιαίες συναντήσεις των μελών του ΣΑΑΣΑ στη Γ' Σεπτεμβρίου.

Στις 25/1 (κόψιμο πίτας), 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 28/6, 27/9, 25/10, 22/11 και 27/12. Λόγω καιρικών συνθηκών, το κόψιμο της πίτας αναβλήθηκε για τις 22/2, όπου παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ των Μετσοβιτών και ο αντιπρόεδρος του Σ.Α.Ε. και πρόεδρος του οικοδομικού συνεταιρισμού του Άστεως της Κηφισιάς με την σύζυγό του, Γ. Οικονομίδης. Τα οκτώ αναμνηστικά φλουριά κέρδισαν 8 τυχεροί της βραδιάς.

Στις 18 Φεβρουαρίου έγινε η Γενική Συνέλευση, που ήταν απολογιστική. Πρόεδρος για τη Γενική Συνέλευση προτάθηκε από το Δ.Σ ο Γ. Οικονομίδης. Στη συνέχεια, την ίδια βραδιά έγινε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός μας, όπως είχε προγραμματιστεί, με τη συμμετοχή 140 ατόμων και με πολύ κέφι, χορό της κοιλιάς και σκετς που παρουσίασε ο έφορος εκδηλώσεων του Σ.Α.Α.Σ.Α. Πάνος Κατέρης. Δόθηκαν βραβεία για την καλύτερη ανδρική και γυναικεία αμφίεση.

Στις 21/2, στο Λύκειο Ελληνίδων έγινε ομιλία του Αντιπροέδρου του Σ.Α.Α.Σ.Α. Βασίλη Βαγή με θέμα «Την Ελληνική λαλιά φέραμε στην Αίγυπτο». Τα έσοδα διατέθηκαν για το γραφείο του Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Αλεξανδρινές βραδιές με τον ίδιο ομιλητή έγιναν : στις 17/5 στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Παπάγου και το φθινόπωρο, στο Σύλλογο Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας καθώς και στο πολιτιστικό κέντρο του Παλαιού Φαλήρου.

Τα θυρανοξία του ανακαινισθέντος Ναού του Ευαγγελισμού και τα εγκαίνια του Πατριαρχικού Μεγάρου Αλεξάνδρειας, που είχαν αναβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο, προγραμματίστηκαν για τις 2 Απριλίου 2006. Το Δ.Σ, αξιολογώντας την αναγκαιότητα της ελληνικής παρουσίας σε αυτό το σπουδαίο γεγονός, πραγματοποίησε ταξίδι για τα μέλη και τους φίλους του που θέλησαν να παρευρεθούν την ημέρα εκείνη σε αυτό το γεγονός στην Αλεξάνδρεια, αλλά και στην προγραμματισμένη συναυλία του Χατζηνάσιου στις πυραμίδες του Καΐρου για τα 100 χρόνια της ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Το ίδιο ταξίδι προγραμμάτισε και ο Σ.Α.Ε. και επειδή οι πτήσεις ήταν ναυλωμένες με συγκεκριμένο αριθμό επιβατών, στη διαδρομή Αθήνα-Αλεξάνδρεια αποφασίστηκε η συνεργασία με το Σ.Α.Ε. για να μην υπάρξουν οικονομικές επιβαρύνσεις και στους δύο συλλόγους. Έτσι πήραμε 20 ταξιδιώτες του Σ.Α.Ε στη δική μας ναυλωμένη πτήση. Οι συμμετέχοντες ταξιδιώτες του Σ.Α.Α.Σ.Α. ήταν 126, από τους οποίους οι 85 μη Αιγυπτιώτες.

Στις 22/3 στη μηνιαία μας συνάντηση παρευρέθηκαν και όλοι οι ταξιδιώτες για τις τελευταίες οδηγίες του ταξιδιού, όπου και μοιράστηκε σε όλους το ειδικό βιβλίο για την ιστορία του Ναού του Ευαγγελισμού, που εκδόθηκε με μέριμνα του Ιδρύματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ".

Στις 28/5 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Ημέρα Τιμής της

Αιγυπτιακής Παιδείας στο Άστυ των Αιγυπτιωτών στην Κηφισιά. Εφέτος, την ευθύνη του τελετουργικού είχε ο Σύλλογος Ελλήνων Καΐρου με τον Πρόεδρό Μιχάλη Μπίσκο. Συγκινητική παρουσίαση της ζωής των εκπαιδευτικών Μαρίας Νικολάου, Αγγελικής Φλωράτου και Μιχάλη Συμεών έκανε η Α. Βλαχάκη και μας βοήθησε να καταλάβουμε ποιες είναι οι διαφορές της εκπαίδευσης του τότε από το σήμερα.

Λίγο πριν φύγουμε για το καλοκαίρι στις 3/6 οργανώσαμε μουσικο-χορευτική βραδιά με πολύ κέφι με σκετς από τον έφορο εκδηλώσεων Πάνο Κατέρη και μιας συναδέλφου του ηθοποιό.

Τον Οκτώβριο, για τη μηνιαία μας συνάντηση, είχε οργανωθεί βραδιά, με πολύ συγκίνηση και παρουσία των καθηγητριών μας Ελένης Κωνσταντινίδη-Παστρούδη και Ηρώς Αρμενοπούλου για την επέτειο των 45 ετών των αποφοίτων του Αβερωφείου του 1961, του κλασικού και του πρακτικού όπου σβήσαμε και τούρτα από άρισα με 45 κεριά.

Στις 12/11, στο Άστυ Κηφισιάς την ετήσια ημέρα τιμής για τους πεσόντες Αιγυπτιώτες του 1940, το Σ.Α.Α.Σ.Α. εκπροσώπησαν η ταμίας Ε. Καλλιαρεκοπούλου και ο έφορος εκδηλώσεων Πάνος Κατέρης.

Στη μηνιαία μας συνάντηση, στις 27 Δεκεμβρίου οργανώσαμε τιμητική βραδιά για τον Αβερωφίτη και μέλος του Συνδέσμου μας Στέφανο Ταμβάκη με την ευκαιρία της πρόσφατης εκλογής του στο ανώτατο αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Προσκεκλημένοι ήταν ο τιμώμενος Στέφανος Ταμβάκης με την οικογένειά του, λόγω και της ονομαστικής του εορτής, ο πρώην υπουργός Χάρης Παπαμάργαρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας Χάρης Κατσιμπής με τη σύζυγό του, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑ Δ.Βαφειάδης, ο πρόεδρος του Σ.Α.Ε Φίλιππος Κοσσένας, ο καθηγητής Ευθύμιος Σουλογιάννης με τη σύζυγό του και οι πρόεδροι όλων των αδελφών Σωματείων. Απονεμήθηκε δε και αναμνηστική πλακέτα στο Στέφανο Ταμβάκη εκ μέρους του ΣΑΑΣΑ. Για την ίδια βραδιά, ο Αβερωφίτης Ηλίας Πίτσικας είχε οργανώσει μουσικό διάλειμμα με τραγούδια Αιγυπτιωτών δημιουργών, τα οποία μάς συγκίνησαν ιδιαίτερα.

Κατά τη διάρκεια του έτους που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκαν 12 Διοικητικά Συμβούλια, εκτός από τις έκτακτες συναντήσεις μελών του Δ.Σ που χρειάστηκαν για την οργάνωση του ταξιδιού στην Αίγυπτο.

Σαράντα είναι οι νέες εγγραφές τακτικών και αρωγών μελών:

Συνεχίζεται η συγκέντρωση βιογραφικών των εκπαιδευτικών μας, τα οποία και δημοσιεύουμε στην «Ενημέρωση» όπως θα διαπιστώσατε. Έχει γίνει πολύ δουλειά για την ιστοσελίδα μας με φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώσαμε από τη ζωή μας στο Αβερωφείο και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορείτε να το απολαύσετε από τον υπολογιστή σας.



του Σ.Α.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Το ηλεκτρονικό αρχείο των μελών μας ενημερώνεται και βελτιώνεται συνέχεια.

Παρακαλούμε και πάλι όποιος από τα μέλη μας διαθέτει φωτογραφικό υλικό από το Αβερώνφειο να έλθει σε επικοινωνία

με το Δ.Σ ώστε αυτό να αξιοποιηθεί. Όπως επίσης και για βιογραφικά των εκπαιδευτικών μας.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Σ.Α.Ε. για τη φιλοξενία του και το Ρέντα για την ωραία του κουζίνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Υπόλοιπο ταμείου 31-12-05	2015,49 ΕΥΡΩ	Τέσσερις ενημερώσεις	2199,10 ΕΥΡΩ
Συνδρομές	3940,00 ΕΥΡΩ	Ταχυδρομικά	1052,17 ΕΥΡΩ
Δωρεές	2694,00 ΕΥΡΩ	Προσφορές στο ΣΑΕ	1090,00 ΕΥΡΩ
Έσοδα εκδηλώσεων	1865,00 ΕΥΡΩ	Γραφική ύλη	448,13 ΕΥΡΩ
Εγγραφές	260,00 ΕΥΡΩ	Πίττα, φλουριά	547,00 ΕΥΡΩ
Τόκοι	14,69 ΕΥΡΩ	Εκδήλωση Ταμβάκη	730,00 ΕΥΡΩ
Από βιβλία	5,00 ΕΥΡΩ	Μικροφωνική στο ΣΑΕ	220,00 ΕΥΡΩ
		Ομάδα μπάσκετ	150,00 ΕΥΡΩ
		Κορνίζα Μετσόβου	110,00 ΕΥΡΩ
		Διάφορα	140,00 ΕΥΡΩ
		Εφορία	60,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο	10.794,18 ΕΥΡΩ	Σύνολο	6746,40 ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο ταμείου στις 31-12-2006: 4047,78 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
εγγραφές	150,00 ΕΥΡΩ	ενημέρωση	2000,00 ΕΥΡΩ
δωρεές	800,00 ΕΥΡΩ	ταχυδρομικά	1300,00 ΕΥΡΩ
εκδηλώσεις	1050,00 ΕΥΡΩ	Προσφορές Σ.Α.Ε	1000,00 ΕΥΡΩ
συνδρομές	3500,00 ΕΥΡΩ	Ίντερνετ	500,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο	5500,00 ΕΥΡΩ	Σύνολο	4800,00 ΕΥΡΩ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

εγγεγραμμένοι: 1.054

τακτικά: 950

αρωγά: 58

φίλοι της Αλεξάνδρειας και του ΣΑΑΣΑ: 31

σωματεία: 15



Σάββατο 10/2/07 Από το Αποκριάτικο γλέντι του ΣΑΑΣΑ



Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μετσοβιτών Αθήνας, προγραμματίζει εκδήλωση για τον εορτασμό των 70 χρόνων ενεργού παρουσίας και δράσης, από το 1937 έως το 2007, στο Ξενοδοχείο Εσπέρια Παλλάς (Σταδίου 22) τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 και ώρα 7.30 μ.μ.

Συνδιοργανωτές αυτής της εκδήλωσης είναι: Η Πανεπειρωτική Συνομοσπονδία, η Ομοσπονδία Πογωνησίων, οι Κρήτες Ρεθύμνου, και ο Σύνδεσμος του Αβερωφείου ΣΑΑΣΑ.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.



Οι τυχεροί στο φετινό κόψιμο της πίτας 24/1/07 και η έκπληξη της βραδιάς, τα τραγούδια του ΔΑΚΗ



ΣΑΑΣΑ έχεις γράμμα

Ευχές για το νέο χρόνο έστειλαν:

- Μάρκος Ραμός, Γ. Χαρθάλα
- Π. Μαραγκόπουλος Ν. Λαλαϊτης,
- Τ. Χρυσοστομίδης

- Σύλλογος Μετσοβιτών
- Σ. Ρεμπούλης
- ΕΝΟΑ & ΣΑΕ
- Αλίκη & Νίκος Σταματόπουλος

Ευχές με πολύ αγάπη από το Σύδνεϊ.

Μαζί με τις ευχές του, ο Κέκος Γ.Μιχαηλίδης μάς γράφει :

Σάς ευχαριστώ που πάντα με θυμάστε και μου στέλνετε την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ .

Για μάς τους ξενιτεμένους, δεν είναι μόνο ένα μικρό φυλλάδιο, αλλά ένα μικρό ευαγγέλιο, ή ακόμη η περίληψη μιας ζωής, θυμίζοντάς μας τα παιδικά μας χρόνια, τις εκκλησίες μας, το Αβερώφειο μας και γενικά την αφάνταστη ζωή μας στην πανέμορφη Αλεξάνδρεια. Όταν διαβάζω την Ενημέρωση, ονειροπολώ και περιμένω την παρέα να περάσει να πάμε στην ΕΝΩΣΗ στο Σώτερ ή σε κανένα σινεμά. Σάς ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά που μου χαρίζετε έστω και από μακριά τέτοια χαρά και συγκίνηση.

Αγαπητό μέλος,

Για να συνεχίσει ο ΣΑΑΣΑ να υπάρχει και να μη χαθεί στη λήθη του χρόνου, είναι απαραίτητη η καταβολή της ετήσιας συνδρομής σου. Με επιταγή των ΕΛΤΑ, στην ταμία Ειρήνη Καλλιαρεκοπούλου, Χατζηγιάννου 4 Φιλοθέη Αθήνα 11524 τηλ 210 6929149 κιν.6973013800 ή με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού 182/947154-55, στα ονόματα: Ε. Καλλιαρεκοπούλου και Τ.Καραγιάννης.

Σ' αυτήν την περίπτωση, μην παραλείψεις μετά την κατάθεση, να ενημερώσεις σχετικά την ταμία, διότι ήδη υπάρχουν καταθέσεις χωρίς να γνωρίζουμε ποιος τις έχει κάνει.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΙΝΑ – ΕΡΥΘΡΑ

25 ΜΑΙΟΥ ΜΕ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2007

Παρασκευή 25 Μαΐου, 2007 ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο των Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά τις 18.00 με ειδικά ναυλωμένη πτήση της Egyptair για την Αλεξάνδρεια. Άφιξη στην Αλεξάνδρεια, υποδοχή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας στην Αίγυπτο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο "Renaissance" στο Sidi Bishr. Διανυκτέρευση.

Σάββατο 26 Μαΐου 2007, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ολόημερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, με επίσκεψη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, στο Ναό του Ευαγγελισμού, στο Σπίτι-Μουσείο του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Καβάφη, στα κτίρια της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και στο Εθνικό Μουσείο της πόλης. Η εκδρομή περιλαμβάνει γεύμα σε πολυτελές εστιατόριο της Αλεξάνδρειας. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 27 Μαΐου 2007, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική εκδρομή στο ιστορικό Ελ Αλαμίν με επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο και στα ελληνικά, συμμαχικά και γερμανικά κοιμητήρια, με γεύμα σε ξενοδοχείο της περιοχής. Διανυκτέρευση στην Αλεξάνδρεια.



Δευτέρα 28 Μαΐου 2007, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ολόημερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, όπου θα επισκεφθούμε τη Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, τις περίφημες κατακόμβες και θα περάσουμε

από το φρούριο του Κάιτ Μπέι, τοποθεσία του αρχαίου φάρου της Αλεξανδρείας, το τέμενος του Άμπου Ελ Αμπάς και το Μνημείο του Αγνώστου Ναύτη. Γεύμα σε πολυτελές εστιατόριο της πόλης και στη συνέχεια επίσκεψη στους βασιλικούς κήπους της Μοντάζας. Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

Τρίτη 29 Μαΐου 2007, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΚΑΪΡΟ - ΣΙΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με ενδιάμεσο σταθμό το Κάιρο όπου θα επισκεφθούμε το χριστιανικό Κάιρο με τις πολυάριθμες κοπτικές εκκλησίες, ανάμεσά τους και το ελληνορθόδοξο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο πολύβουο και πολύχρωμο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλι για μια μοναδική εμπειρία. (Γι' αυτούς που επισκέπτονται για πρώτη φορά το Κάιρο, ξενάγηση στις Πυραμίδες και το περίφημο Αρχαιολογικό Μουσείο).

Γεύμα σε πολυτελές πλωτό εστιατόριο στο Νείλο, συνοδεία φολκlorικού σόου και χορού της κοιλιάς. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς το παλαιότερο οχυρό της Χριστιανοσύνης και το θεοβάδιστο όρος του Σινά. Άφιξη στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο «St. Catherine Plaza». Δείπνο και διανυκτέρευση.

Τετάρτη 30 Μαΐου, 2007 ΣΙΝΑ – ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ

Πριν ανατείλει ο ήλιος, ανεβαίνουμε στο όρος του Μωσή (2.285μ. υψόμετρο) στο σημείο όπου ο άνθρωπος συνάντησε το Δημιουργό του, για να θαυμάσουμε την ανατολή του ηλίου, ένα θέαμα ανεπανάληπτο. Στη συνέχεια, κατεβαίνουμε για πρόγευμα και επίσκεψη στην ιστορική μονή, όπου θα προσκυνήσουμε τα λείψανα της Αγίας και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την εκκλησία του Ιουστινιανού Ι, και το παρεκκλήσι της Καμένης Βάτου, καθώς και το νέο Μουσείο της μονής και τη λαμπρή αίθουσα εικόνων, όπου θα ξεναγηθούμε. Γεύμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Σάρμ Ελ Σείχ. Άφιξη στο Σάρμ Ελ Σείχ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο «Marriott Beach Resort». Δείπνο και διανυκτέρευση.

Πέμπτη 31 Μαΐου, 2007 ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση και μπάνιο στα νερά της Ερυθράς. Δείπνο και διανυκτέρευση.



Παρασκευή 1η Ιουνίου, 2007 ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ

Ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση και μπάνιο στα νερά της Ερυθράς. Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε προαιρετικό σαφάρι 4X4 και караβάνι με καμήλες στην έρημο του Σινά. Δείπνο και διανυκτέρευση στο Σάρμ Ελ Σείχ.

Σάββατο 2 Ιουνίου, 2007 ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ

Ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση και μπάνιο στα νερά της Ερυθράς. Προαιρετική εκδρομή στο βυθό της Ερυθράς θάλασσας με σκάφος που διαθέτει γυάλινο πυθμένα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον ανεπανάληπτο υποβρύχιο κόσμο, έναν από τους πιο ξακουστούς βυθούς σε όλη τη γη.

Το βράδυ θ' απολαύσουμε το δείπνο μας στην έρημο σε μια μοναδική βεδουϊνική βραδιά με αραβικές σπεσιαλιτέ και βεδουϊνικούς χορούς. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 3 Ιουνίου, 2006 ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό ελεύθερο για ξεκούραση και μπάνιο στα νερά της Ερυθράς. Γεύμα και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σάρμ Ελ Σείχ για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Τιμή κατ' άτομο:

Σε δίκλινο σε 9 8 5 Ευρώ

Σε μονόκλινο 1. 2 0 5 Ευρώ

Σε τρίκλινο 9 5 5 Ευρώ

Η ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνει:

- Αεροπορικά εισιτήρια.
- Όλες τις μετακινήσεις στην Αίγυπτο με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία με τουαλέτα.
- 4 διανυκτερεύσεις στην Αλεξάνδρεια στο 5-αστέρων ξενοδοχείο «-Renaissance» με μπουφέ πρωινό.
- 1 διανυκτέρευση στο Σινά στο 4-αστέρων ξενοδοχείο «St. Catherine Plaza» με πλήρη διατροφή.
- 4 διανυκτερεύσεις στο Σάρμ Ελ Σείχ στο 5-αστέρων ξενοδοχείο «Marriott Beach Resort» με ημιδιατροφή.
- 2 ολόημερες εκδρομές στην Αλεξάνδρεια, με γεύμα.
- 1 ολόημερη εκδρομή στο Κάιρο με γεύμα.

- Ολόημερη εκδρομή Αγίας Αικατερίνης.
- Δείπνο «Bedouin Dinner» στην έρημο του Σινά με φολκλορικό σόου.
- Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
- Ελληνόφωνοι τοπικοί ξεναγοί καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνει:

- Φόρους αεροδρομίων: Ευρώ 55
- Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο: Ευρώ 15 κατ' άτομο
- Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων/δείπνων
- Φιλοδωρήματα: Ευρώ 25 κατ' άτομο, πληρωτέα στην Αίγυπτο
- Προαιρετική επίσκεψη με ξεναγό στις Πυραμίδες και το Αρχαιολογικό Μουσείο

σείο Καΐρου: Ευρώ 10

- Προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Αλαμείν με γεύμα. (2η ημέρα): Ευρώ 18
- Προαιρετική εκδρομή σαφάρι 4X4 και караβάνι με καμήλες (7η ημέρα): Ευρώ 30
- Προαιρετική εκδρομή με πλοiάριο στο βυθό της Ερυθράς (9η ημέρα): Ευρώ 10

Για την εξασφάλιση μιας θέσης στους 100 ταξιδιώτες απαιτείται η καταβολή 100 Ευρώ.

Καταβολή του 50% του ναύλου μέχρι τις 2 Απριλίου.

Εξόφληση του ναύλου καθώς και των φόρων αεροδρομίων και βίζας μέχρι την 1η Μαΐου.

Εγγραφές και πληροφορίες στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΑΣΑ.

ΡΟΚΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 4518715 κιν.6974661880

ΒΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 210 9628721 κιν.6977325761

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ 210 9710173 κιν.6945700190



Οι των Ελλήνων παιδεία διδάξαντες

Κώστας Μοσχόπουλος

Αποχαιρετισμός στο Κώστα Μοσχόπουλο

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, πλήρεις ημερών και ο τελευταίος των λαμπρών φιλολόγων της δεκαετίας του 50, ο Κώστας Μοσχόπουλος.

Παραθέτουμε το τελευταίο «Χαιρετισμό» ενός Αβερωφίτη μαθητή του.

Μεγάλε μου Δάσκαλε
«Ποτέ μην αναγνωρίσεις
τα όρια του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Να συντρίβεις τα όρια.
Ν' αρνιέσαι ό,τι δεν ταιριάζει
σε ΣΕΝΑ.

Να πεθαίνεις αρνούμενος
το θάνατο..»

Καιρός του αποθανείν....

Ο θάνατος καιρόν δεν έχει μηδέ τόπον. Μέρα και νύχτα είναι η σκιά σου. Σαν η καλή ώρα σε αγγίζει τότες θυμήσου το σοφό του Αρχαίου. «Θανατόν όντα όσον ένεστι αθανατί-ζειν».

Ανοίξου σβέλτα όσο μπορείς σαν το λευκότατο πανί του ωραίου καραβιού που το φουσκόνι το μελτέμι. Φλάμπουρο υπερήφανο και πονεμένο. Όποιες κι αν είν' οι θάλασσες μαύρες ή ξασπρισμένες, αν έχουν χρώμα ουράνιο ή κόκκινο, της αλμύρας, του αιμάτου που θρέφει τις ψυχές των ζωντανών,



των γλάρων που απομένουν, άφηνε πίσω σου αυλάκι αστραφτερό όπου θα παίζουν τα δελφίνια, τα παιδιά, απ' του περάσματός σου τις γοερές αναμνήσεις. Μπροστά στην αρετή υποχωρεί κάθε πλήθος ανθρώπινο και κάθε πλούτος.

«Αλλά πάν πλήθος και πάς πλούτος αρετή υπείκει» (Πλάτωνος)

Καλοτάξιδος, ο πάντα έφηβος μαθητής σου Γιάννης Αυγουστής

ΑΡΩΓΟΙ ΤΟΥ ΣΑΑΣΑ

- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ του 61 120€
- ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Α. 80€
- ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Κ. 80€
- ΚΑΜΑΛΑΚΗΣ Σ. 70€
- ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 70€
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. 50€
- ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ Τ. 50€
- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30/12/07 50€
- ΑΛΕΞΙΟΥ Α & Β 40€
- ΕΣΕΠΑΛΙΔΗΣ Π. 40€
- ΚΟΣΕΝΑΣ Φ. 40€
- ΤΑΜΒΑΚΗΣ Σ. 30€
- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν & Α 30€
- ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 30€
- ΡΑΜΟΣ Μ. & Ε 30€
- ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ Μ & Ζ 30€
- ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μ 25€
- ΚΑΦΑΤΣΑΚΗΣ Π. 20€
- ΚΟΜΝΗΝΟΣ Μ. 20€
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Δ. 20€
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. 20€
- ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ Ι. 15€
- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α.10€
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 10€
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π. 10€
- ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ Θ. 10€
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Σ. 10€
- ΝΙΦΛΗΣ Μ 10€
- ΛΥΔΟΡΙΚΙΩΤΗ ΧΡ. 10€
- ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ι. 10€
- ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. 10€
- ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ Α. 10€
- ΡΕΔΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 100€
εις μνήμη Κ.Μοσχόπουλου
- ΡΕΔΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 100€
εις μνήμη Σ.Κοκκιναρά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
της ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του.

Εκδότης: Δέσποινα Ροκίδου τηλ.: 210 4518715
e-mail: vayis@saasa.gr

Δημιουργικό-Παραγωγή:
Ράνια Παπαπέτρου τηλ.: 210 2019672

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων τους.