



ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΤΕΛΟΣ  
Ταχ. Γραφείο  
ΑΘΗΝΑΣ 15  
Αριθμός Άδειας  
1



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΕΔΡΑ:  
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ 4  
ΦΙΛΟΘΕΗ  
ΑΘΗΝΑ 11 524

# ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 53 • ΕΤΟΣ 12<sup>ο</sup> • ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΜΕ 6396 • ΑΦΜ 999753680 • Ι.Α. ΑΘΗΝΩΝ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΑΣΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του ΣΑΑΣΑ, το ΔΣ σας καλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Φεβρουαρίου 2007, στο εντευκτήριο του ΣΑΕ ( Γ' Σεπτεμβρίου 56, 1ος όροφος ), σε πρώτη κλήση στις 4.00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο στις 7.00 μ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

### Ημερήσια Διάταξη

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.  | <b>Δ</b> Συζήτηση και προτάσεις για το 2007 από τα μέλη και το Δ.Σ.   |
| <b>B</b> Ανάγνωση της έκθεσης ελεγκτών της οικονομικής χρήσης 2006 και απαλλαγής του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. | <b>E</b> Αρχαιρεσίες για εκλογή Προέδρου του ΔΣ, 4 Συμβούλων του Δ.Σ. και 2 μελών της εξελεγκτικής επιτροπής. |
| <b>Γ</b> Προϋπολογισμός του 2007.  |   |

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό, οι αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές μέχρι 18.2.2007 και ότι για τη διετία 2007-2008 η Πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από το Αβερώφειο Θηλέων.

σημ: Η Γ. Σ. θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε στις 7 μ.μ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ**

**Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΚΙΔΟΥ**

**Μ**ια αγαπητή φίλη Αβερωφίτσοα και συνάδελφος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, τιμήθηκε πρόσφατα από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης".

Πρόκειται για τη ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ. Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια, φοίτησε στο Δημοτικό Παρθεναγωγείο της εκεί Ελληνικής Κοινότητας Ιμπραημίας και στο Αβερώφειο Γυμνάσιο Θηλέων της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

Και στα δύο άριστευσε.

Στη συνέχεια, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), σπούδασε με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή (1959-1964). Παρακολούθησε επίσης μαθήματα ιστορίας, τέχνης και κοινωνιολογίας στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Αιξ-Μαρσείν, ενώ έλαβε δίπλωμα Παλαιογραφίας και Αρχαιονομίας στη σχετική σχολή πανεπιστημιακού επιπέδου, στη Βενετία, όπου εξάλλου, υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, έκανε έρευνα σε θέματα βυζαντινής ιστορίας και ειδικεύτηκε στην ιστορία των σχέσεων Βυζαντίου και Βενετίας, στα εκεί αρχεία, έτσι ώστε να καταστή μια από τις διασημότερες βυζαντινολόγους-βενετολόγους σήμερα. Το διδακτορικό της δίπλωμα έλαβε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιβλέποντα, καθηγητή πολλών από εμάς, τον αείμνηστο Διονύσιο Α. Ζακυνθινό και θέμα της διατριβής της σχετικό με τη βενετοκρατία στην Κωνσταντινούπολη.

Εξελέγη και δίδαξε πολλά χρόνια βυζαντινολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, διηύθυνε το Κέντρο (σήμερα Ινστιτούτο) Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα. Ακολούθως εξελέγη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σήμερα διευθύνει με πολλή επιτυχία το Ελληνικό Ινστιτούτο

## Χρύσα Μαλτέζου

το Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών στη Βενετία. Το Ινστιτούτο αυτό είναι το μοναδικό ελληνικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο εκτός Ελλάδας. Λειτουργεί στα κτήρια της πάλαι ποτέ ανθούσης Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας. Το Κέντρο αυτό δέχεται και φιλοξενεί Έλληνες υποτρόφους, κατόπιν εξετάσεων, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και Έλληνες και αλλοδαπούς ερευνητές επιστήμονες που εκπονούν μελέτες σχετικά με τις σχέσεις του Βυζαντίου και της περιόδου μετά την πτώση (1453) με τη Βενετική Γαληνοτάτη Δημοκρατία και τη Δύση γενικότερα. Μετέχει, σε διεθνές επίπεδο, επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων και μελετών που άπτονται της ειδικότητάς της. Αναπτύσσει διοικητική και επιστημονική δραστηριότητα στη Βενετία και κατευθύνει τις έρευνες και μελέτες των Ελλήνων υποτρόφων του Ινστιτούτου, ενώ επιμελείται και διευθύνει το περιοδικό του Κέντρου "Θησαυρίσματα".

Τιμήθηκε στο παρελθόν για την όλη της δραστηριότητα στην επιστήμη, από την Ακαδημία Αθηνών και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με σχετική ανώτατη διάκριση με παράσημο.

Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πρόσωπό της, τίμησε το λαμπρό αυτό Ινστιτούτο που το διευθύνει επάξια και το έφερε πολύ ψηλά στον ευρωπαϊκό και διεθνή εν γένει επιστημονικό χώρο.

Τής αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας για το έργο που επιτέλεσε και επιτελεί και που εκτιμούμε δεόντως, υπερήφανοι για την Αβερωφίτσοα συμμαθήτριά μας.

**Καθηγήτριάς Ευθ. Σουλογιάνης**



Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006, στα πλαίσια των μηνιαίων συγκεντρώσεων του ΣΑΑΣΑ στο φιλόξενο χώρο του Σ.Α.Ε., μαζευτήκαμε 45 Αβερωφίτισες και Αβερωφίτες τόσο του κλασικού όσο και του πρακτικού, προκειμένου να γιορτάσουμε την 45η επέτειο της αποφοίτησής μας από το αγαπημένο μας Αβερώφειο το 1961.

# Βραδιά για τα 45 χρόνια της αποφοίτησης των Αβερωφιτών του 1961

**Η** συγκίνηση ήταν απερίγραπτη καθώς υπήρχαν συμμαθητές και συμμαθήτριες που είχαν πάρα πολλά χρόνια να συναντηθούν. Αγκαλιές, φιλιά, πηγαδάκια για κουβέντα, γέλια, λες και ήμασταν στο διάλειμμα ή σε κάποιο από τα πάρτι της εποχής μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι καθηγήτρίες μας Ελένη Κωνσταντινίδη- Παστρούδη των Αγγλικών, εκείνη η όμορφη κοκκινομάλλα με το άσπρο δέρμα και η Ηρώ Αρμενοπούλου της γυμναστικής, εκείνη η λεβεντοκοπέλλα που μας μάθαινε τόσα ωραία πράγματα για το σώμα μας.

Με τη Νίνα Καλαβά- Μυλωνά, είχαμε αναλάβει τις τελευταίες πενταετίες να οργανώνουμε τις επετείους μας στο ΣΑΕ Παλαιότερα είχαμε ξεκινήσει με τη Δανάη Ζώτου τον εορτασμό των 20 χρόνων αποφοίτησής μας μόνο κορίτσια, στο σπίτι της. Συνέχισα εγώ για τα 25, ύστερα η Νίνα Καλαβά για τα 30, όταν αποφασίσαμε πια να γιορτάσουμε την 35η επέτειό μας στο ΣΑΕ. Ήταν το 1996. Η σκέψη αυτή αποδείχθηκε αποτελεσματική και όλες και όλοι απολαμβάναμε την παρέα μας και τα, όπως πάντα, εύγευστα εδέσματα του Ρέντα.

Απευθύναμε και φέτος με τη Νίνα χαιρετισμό, καλωσορίσαμε όλους και όλες με αγάπη και χαρήκαμε που ήλθαν και από την επαρχία φίλοι, όπως η Μαριλένα Καλέζη από τη Ρόδο.

Ο Τάκης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος μας του ΣΑΑΣΑ καλωσόρισε τα αγόρια του πρακτικού και γίναμε μια οικογένεια που απόλαυσε μια υπέροχη βραδιά Το αποκορύφωμα ήταν το

κόψιμο μιας τεράστιας τούρτας «αρίσας» με 45 κεράκια. Τραγουδήσαμε το γνωστό «HAPPY BIRTHDAY» και επειδή το είπαμε χωρίς λάθος, αυθόρμητα η Ελένη Παστρούδη μάς φώναξε «Μπράβο Παιδιά»

Εγώ προσωπικά πρόσφερα ένα επάργυρο караβάκι για το πέτο, που έγραφε «2006», για να συμβολίζει την επέτειό μας και το ότι το ταξίδι της ζωής μας συνεχίζεται.

Θυμηθήκαμε και εκείνους που μας έφυγαν πρόωρα. Σίγουρα οι ψυχούλες τους ήταν ανάμεσά μας και χαιρόντουσαν με εμάς.

Είμαι πολύ περήφανη για τους συμμαθητές μου και τις συμμαθήτριές μου. Έχουν σχεδόν όλοι και όλες διαπρέψει στους τομείς που διάλεξαν. Έστω και συνταξιούχοι οι περισσότεροι, εξακολουθούν να είναι στην ενεργό δράση, είτε σπουδάζοντας, ή κάνοντας σπορ, ή ασχολούμενοι με τα κοινά.

Όπως είπε όμως και η Σμάρω Φαφαλιού πολύ σωστά, θα πρέπει, πέραν από τις επετείους να συναντιόμαστε πιο συχνά.

Είναι εφικτό, αφού κάτω από την ομπρέλα του ΣΑΑΣΑ και του ΣΑΕ μπορούμε να έχουμε τις μηνιαίες συναντήσεις μας και να συμμετέχουμε στις διάφορες εκδηλώσεις. Συνεπώς είναι κρίμα να χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες.

Σας αγαπώ,

Νίνα Λουράντου-Παπαναστασίου

*Στις γιορτινές αγορές σου μη ξεχνάς την ποικιλητία δώρων που διαθέτει η Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά του ΣΑΕ από 1 έως και 3 Δεκεμβρίου*





## Στιγμιότυπα από τη διασκέδαση

1. Κάποιοι από τους αποφοίτους του 1961.
2. Ε. Κωνσταντινίδου, Η. Αρμενοπούλου με μαθήτριά τους.
3. Ν. Καλαβά - Μυλωνά, Τ. Καραγιάννης, Ν. Λουράντου-Παπαναστασίου.
4. Η τριανδρία Μ. Ράμμος, Η. Πούπος, Χ. Σωτηρίου.
5. Η τούρτα για τα 45 χρόνια.



*Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ με τη δική σας βοήθεια προσπαθεί να καταγράψει, όσο πιο ποιά μπορεί, την ιστορία της καθημερινότητας της αβερωφίτικης ζωής μας.*





# Γεώργιος Αβέρωφ<sup>1</sup>

Ο Γεώργιος Αβέρωφ γεννήθηκε εν Μετσόβω<sup>2</sup> της Ηπείρου την 15ην Αυγούστου 1818. Το οικογενειακόν αυτού επώνυμον ήτο, ως υποστηρίζεται, Αβιέρος η Αυγέρος<sup>3</sup>, μετετράπη δε εις Αβέρωφ υπό του εν Ρωσία διαβιάσαντος μεγαλύτερου αυτού αδελφού, το παράδειγμά του δε ηκολούθησαν και τα λοιπά μέλη της οικογενείας.

Ο Γεώργιος Αβέρωφ ανήκει εις μίαν των καλλιτέρων οικογενειών του Μετσόβου, το οποίον ανέδειξε πολλούς μεγάλους πατριώτας, διαθέσαντας τον πλούτον των εις εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Την εγκύκλιόν του παιδείουσι έλαβεν εν Μετσόβω και εν Ιωαννίνοις, φαίνεται δε ότι διέτριψεν από του 1838-1840 εις Χαλκίδα, ένθα ήτο εγκατεστημένος εις αδελφός του.

Εις Αίγυπτον ήλθε το έτος 1840 ή 1842, εγκατασταθείς εις Κάϊρον όπου και επεδόθη εις το εμπόριον προϊόντων του Σουδάν, ήτοι με την εισαγωγήν κόμπος, ελεφαντοδόντων κλπ. και την επανεξαγωγήν των εις Αγγλίαν, εκ της οποίας έφερεν διάφορα είδη, αλλά κυρίως υφάσματα, δια τας αγοράς και πάλιν του Σουδάν. Εις το εμπόριον τούτο εμόχθησε πραγματικώς, ιδίως κατά τα πρώτα έτη. Ως διηγείτο πολλάκις ο ίδιος, χάριν οικονομίας και εξασφαλίσεως περιθωρίου κερδών ουδένα είχε υπάλληλον ή βοηθόν, πλην ενός υπηρέτου. Εξετέλει μόνος του χρέη λογιστού, επιστολογράφου, συσκευαστού των εμπορευμάτων κλπ. και διέμενεν εις το γραφείον και τας αποθήκας του μέχρι βαθείας νυκτός. Χάρις εις την οικονομίαν του το εμπόριόν του απέφερε σπουδαία κέρδη, ευθαρσώς δε αντιμετώπισας τους μεγάλους κινδύνους ούς είχε δημιουργήσει κατά το έτος 1865 ή φοβερά επιδημία της χολέρας, και παραμείνας εν Καίρω παρά την θραύσιν ην επροκάλεσεν η ασθένεια, ηδυνήθη να διπλασιάση, ως λέγεται, την περιουσίαν του εις μικρόν διάστημα, επωφεληθείς της σημαντικής πτώσεως των τιμών του βάμβακος, εις το εμπόριον του οποίου ετοποθέτησεν όλας τας μέχρι τότε οικονομίας του.

Υποστηρίζεται ότι ο Γεώργιος Αβέρωφ εγκατεστάθη ευθύς κατόπι εις Αλεξάνδρειαν, με περιουσίαν 120.000 περίπου λιρών, ην και κατώρθου ν' αυξάνη αδιακόπως, επωφελούμενος πάσης ευκαιρίας, οίαι υπήρξαν αι των υποτιμήσεων χρεωγράφων, επί της εποχής του Χεδίβου Ισμαήλ Πασά και βραδύτερον κατά την στάσιν του Οράμπη. Κατά τας περιόδους ταύτας επραγματοποίησεν, εξ άλλου, αγοράς σημαντικής κτηματικής περιουσίας, επωφεληθείς της υπερτιμήσεως της αξίας της κατά τας μεταγενεστέρας εποχάς.

Σώφρων, ολιγαρκής και απέριττος ο Γεώργιος Αβέρωφ, ηδυνήθη ν' αποκτήση την μεγάλην του περιουσίαν χάρις εις την νοήμονα εργασίαν, την αυστηράν οικονομίαν και την καιροσκοπίαν αυτού πολιτικήν, τούτο δέ μέ μόνον μέλημα ν' άποκτήση οικονομικά μέσα ικανά να ωφελήση την Πατρίδα και να φανή ισάξιος άλλων συμπατριωτών του, διαθεσάντων τον πλούτον των υπέρ κοινωνικών και εθνικών σκοπών.

Φύσει φιλόανθρωπος και φιλογενής, έλαβε μέγα ενδιαφέρον διά τα κοινωνικά έργα. Η Κοινότης Αλεξανδρείας ωφελήθη σημαντικώς από τα γενναία αισθήματα του ευεργέτου τούτου. Ο



Γεώργιος Αβέρωφ ήρχισε ν' αναμινγύηται εις τα ζητήματα της Κοινότητος Αλεξανδρείας από το έτος 1884, οπότε, κατά τας εκλογάς της Κοινοτικής Επιτροπής, εξελέγησαν οι άριστοι των τότε Ελλήνων Αλεξανδρείας, ο Θεόδωρος Ράλλης, ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο Κωνσταντίνος Γ. Ζερβουδάκης, ο Κωνστ. Μ. Σαλβάγος, ο Εμμανουήλ Μπενάκης και άλλοι. Έκτοτε άρχεται μία των καλλιτέρων περιόδων της ιστορίας της Κοινότητος Αλεξανδρείας, και δη αφ' ότου την προεδρείαν αύτης ανέλαβε κατά το 1885 ο αιδιμος Γ. Αβέρωφ.

Κατά το 1887 το χρέος της Κοινότητος Αλεξανδρείας ανήλθεν εις 500.000 χρυσών φράγκων, συνεπεία των δαπανών προς την αναληφθείσαν ανοικοδόμησιν των παθόντων εκ των πυρκαϊών του 1882 Κοινοτικών κτιρίων, διά την οποίαν δεν εξήρκεσεν η καταβληθείσα προς τούτο υπό της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως αποζημίωσις.

Μία των πρώτων φροντίδων του Αβέρωφ ήτο η απόσβεσις του μεγάλου τούτου χρέους. Εσχηματίσθη Επιτροπή προς διενέργειαν έράνου, ήτις και συνέλεξε το αναγκαιούν ποσόν. Εις τον έρανον τούτον, ο αιδιμος Αβέρωφ μετέσχε διά 250.000 χρυσών φράγκων.

Μετά την εξυγίανσιν των οικονομικών της Κοινότητος η προσοχή του Αβέρωφ και των συνεργατών αυτού εστράφη προς την βελτίωσιν της ενταύθα ελληνικής εκπαίδευσσεως, διότι ο αιδιμος θεώρει τα σχολεία ως το κυριώτερον μέσον διά την πρόοδον του έθνους ημών. Δι' Ιδίων του εξόδων προσετέθησαν δύο ανώτεροι γυμνασιακάι τάξεις και ούτω το προϋπάρχον Κοινοτικόν ημιγυμνάσιον συνεπληρώθη εις τετρατάξιον γυμνάσιον, εις τό οποίον εδόθη το όνομα Αβερώνφειον, παρά την επίμονον άρνησιν του μετριόφρονος ιδρυτού αυτού. Ο Αβέρωφ επροίκισε τότε το Αβερώνφειον Γυμνάσιον δι' ετησίως επιχορηγήσεως 400 λιρών Αγγλίας.

Ο Αβέρωφ, βραδύτερον, επιθυμών να δώση ώθησιν εις την μόρφωσιν της Ελληνίδος, ανήγειρε, ίδια δαπάνη, το Αβερώνφειον Παρθεναγωγείον, το οποίον ήρχισε την λειτουργίαν του από το 1896. Προς εξασφάλισιν δε της λειτουργίας και του ιδρύματος τούτου, ηύξησε την ετησίαν του επιχορήγησιν από 400 εις 1000



λίρας Αγγλίας. Ο Αβέρωφ προετίθετο να εγείρη, ίδια δαπάνη, έτερον χρήσιμον διά την ελληνικήν παροικίαν ίδρυμα, την Βιοτεχνικήν Σχολήν, την οποίαν θα επροίκιζε, ως έπραξε διά το Αβερώφειον Γυμνάσιον και το Αβερώφειον Παρθεναγωγείον. Πλην όμως δέν επρόφθασε να πραγματοποιήση την νέαν του ταύτην

επιθυμίαν, καταληφθείς υπό του θανάτου την 23 Ιουλίου 1899.

Ο Αβέρωφ, διά διαθήκης του, κατέλειπε εις την Κοινότητα Αλεξανδρείας αγροτικόν του κτήμα εν Άμπου Χόμιους εκτάσεως 1100 φεδανίων (4.400 στρεμάτων), ίνα διά των εισοδημάτων αυτού, υπερβαινόντων τας 7-8 χιλιάδας λιρών ετησίως, συντηρούνται τα σχολεία της Κοινότητος.

Αλλ' η ευεργετική μέριμνα του Γεωργίου Αβέρωφ δεν περιορίσθη μόνον εις την Αλεξανδρείαν, τόπον της εμπορικής του δράσεως, αλλ' επεξετάθη και εις την γενέτειράν του πόλιν, πολλάς ανάγκας αύτης ικανοποιήσας, και εις την πρωτεύουσαν του Ελληνικού Κράτους. Ούτω, δαπάνη αυτού, συνεπληρώθη το μέγαρον της Πολιτεχνικής Σχολής, μετονομασθείσης, έκτοτε, Μετσόβειον Πολυτεχνείον. Ηγέρθη υπ' αυτού η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων και το Αβερώφειον Εφηβείον, χρησιμεύον ως φυλακή των εφήβων. Δαπάνη αυτού εγένετο η αναμαρμάρωσις του Παναθηναϊκού Σταδίου. Αφιέρωσε 2.500.000 χρυσάς δραχμάς εις το Ναυτικόν Πολεμικόν Ταμείον, όπερ κεφάλαιον εχρησίμευσεν ως βάσις διά την ναυπήγησιν του ομωνύμου θωρηκτού. Κατέλιπε 500.000 χρυσών δραχμών υπέρ της Γεωργικής Σχολής Λαρίσσης, ετέρας 500.000 χρ. Δραχμάς υπέρ του Ωδείου Αθηνών, 900.000 δρχ. υπέρ του Μετσόβειου Πολυτεχνείου και επραγματοποίησεν πλήθος άλλων μικροτέρων δωρεών, εκτός εκείνων, τα οποία εν ζωκ αφειδώς έδιδε πάντα προς σπουδήν ομογενών νέων, δι' εκδόσεις Έργων κλπ.

Τα πατριωτικά αισθήματα του Γεωργίου 'Αβέρωφ δεν περιορίσθησαν μόνον εις τα ανωτέρω, αλλά και εις μυριάς άλλας εκδηλώσεις καταδεικνυούσας αφάνταστον εθνικόν αίσθημα και ενθουσιασμόν. Ο Αβέρωφ επρώτευσεν αθορύβως εις τας θυσίας του Πανελληνίου υπέρ του Κρητικού Αγώνος κατά την επανάστασιν του 1866-68 και συνεισέφερε σημαντικά ποσά υπέρ του σκοπού. Ειργάσθη αόκνως και επιτυχώς προς εξασφάλισιν των δικαιών του Πατριαρχικού θρόνου Αλεξανδρείας κατά το δημιουργηθέν, την ίδιαν εποχήν, σημαντικόν ζήτημα καταργήσεως της ανεξαρτησίας και του αυτοκεφάλου αυτού, κατόπιν αθέσμου αποβολής του Πατριάρχου Νικάνορος υπό μικράς μερίδος παροίκων, κατόπιν συνεννοήσεως της μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκδόσεως Σουλτανικού φερμανίου εκτελεστού υπό της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως. Θα ηδύνατο ν' αναφέρει τις πλείστα όσα παραδείγματα της εθνικής και κοινωνικής δράσεως του Γεωργίου Αβέρωφ, δικαίως αξιωθέντος του τίτλου του Μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου.

**Για την αντιγραφή Βασίλης Γ. Πεκλάρης**

#### Σημειώσεις:

1. Η βιογραφία αυτή περιέχεται στο «ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1901-1951».
2. Διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου, αλλά με το μονοτονικό σύστημα.
3. Η Γιολάντα Χατζή (στο βιβλίο της «Γεώργιος Αβέρωφ») αναφέρει ότι το παλαιό όνομα της οικογένειας ήταν «Αποστολάκας» και ότι μετανάστευσε από τη Θεσσαλονίκη στο Μέτσοβο περί το 1700. Ο Μιχαήλ Αποστολάκας (1753-1840) πολιτογραφήθηκε ως Μιχαήλ Αυγέρος. Ο γιος του, Αναστάσιος, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, άλλαξε το επίθετο σε Αβέρωφ (λόγω των στενών εμπορικών του σχέσεων με τη Ρωσία) και έφερε το μικρότερο ετεροθαλή αδελφό του Γεώργιο στην Αίγυπτο.



# ΤΟΤΕ ΕΤΣΙ - ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ

Όλα αυτά που διαδραματίστηκαν τον Οκτώβρη και το Νοέμβριο στο χώρο της ελληνικής παιδείας με έβαλαν σε σκέψεις και συγκρίνοντας το σήμερα με τη δική μας εποχή στην Αλεξάνδρεια, πριν 40 - 50 χρόνια, μου δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ερωτηματικό που θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.

Δύσκολη και όχι καταναλωτική η εποχή τότε στην ξενιτιά λίγο μετά τον πόλεμο, ευτυχώς όμως χωρίς την τετράχρονη γερμανική κατοχή που βίωσε η Ελλάδα.

Εύκολη, γρήγορη και απαιτητική η σημερινή ζωή μας στην Ελλάδα της Ευρώπης των 25.

**Τότε:** Χωρίς τηλεόραση και τηλέφωνο και με πολύ χρόνο στο σπίτι για να ακούσουμε τα νέα από την πατρίδα, στα βραχέα και να συζητήσουμε με συγγενείς και φίλους.

**Σήμερα:** Με την τηλεόραση και τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απαραίτητο στο σύγχρονο σπιτικό και τους δύο γονείς να εργάζονται για να συντηρούν την οικογένεια και να εξασφαλίζουν τους εξοπλισμούς αυτούς.

**Τότε:** Στο σχολείο πρωί και απόγευμα, διδασκαλία από καταρτισμένους, αυστηρούς αλλά ευπροσηγορούς δασκάλους.

**Σήμερα:** Πρωί διδασκαλία από δημοκρατικότατους, αλλά απόμακρους δασκάλους και το απόγευμα φροντιστήριο για να συμπληρώσουν οι μαθητές τις γνωστικές τους ελλείψεις.

**Τότε:** Χωρίς κινητά τηλέφωνα στην τσέπη, πίσω από τα «ξύλινα παραβάν» που μας χώριζαν από το θηλέων, ο γιατρός Αργύρης μάς δίδασκε στο μάθημα της "Υγιεινής" την ανθρώπινη αναπαραγωγή.

**Σήμερα:** Η TV υποκαθιστά το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που δεν διδάσκεται στο μεικτό πλέον σχολείο και το κινητό 3ης γενιάς φροντίζει για την απαθανάτιση, κάποιων λίγων ευτυχώς, της πρακτικής τους εξάσκησης.

**Τότε:** Μπορεί να μη μάς αγόραζαν δίκυκλο, αλλά είμαστε πιο προσεκτικοί στην οδήγηση, όχι γιατί δεν αφηφούσαμε το θάνατο, αλλά διότι φοβόμαστε το ξύλο που θα τρώγαμε αν θα νοικιάζαμε μοτοσυκλέτα.

**Σήμερα:** Είναι πιο εύκολη η απόκτηση οικογενειακού αυτοκινήτου και το δώρο ενός δίκυκλου για τα επικίνδυνα γκαζώματα του παιδιού μας.

**Τότε:** Ο χρόνος περισσεύει και διαβάσαμε βιβλία που προμηθεύαμε από τη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης ή του σχολείου.

**Σήμερα:** Ενώ μας χαρίζονται σωροί βιβλίων από τις εφημερίδες, εμείς προτιμούμε το τηλεοπτικό ζάπινγκ ή την περιήγηση στον κυβερνοχώρο.

Μεγάλες και πολλές οι διαφορές του σήμερα από το τότε που με υποχρεώνουν να αναρωτηθώ: «ποια εποχή από τις δύο είναι καλύτερη;» ή μήπως μεγαλώνοντας, άρχισα και εγώ να παραξενεύω;;;

Βασίλης Βαγής

Αγαπητό μέλος,  
(εσύ που μαζί με την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έλαβες και επιταγή των ΕΛΤΑ)

Το Δ.Σ του Σ.Α.Α.Σ.Α πιστεύει ότι η τριμηνιαία «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» που φθάνει στα χέρια σου είναι μέσον επικοινωνίας και αναμνήσεων, όπως επίσης και πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του συνδέσμου μας. Για να φθάσει όμως αυτή η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στα χέρια σου έχει κάποιο σημαντικό κόστος για το σύνδεσμό μας της τάξης των 3000.00€. (ετησίως) και ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του κόστους είναι η ετήσια συνδρομή σου των 10.00€.

Παρακαλούμε λοιπόν, μην ξεχνάς την ετήσια συνδρομή σου την οποία μπορείς να στείλεις με τραπεζική επιταγή στο όνομα της ταμίας μας Ειρήνης Καλλιαρεκοπούλου, στην διεύθυνση:

Χατζηγιωάννου 4 Φιλοθέη, Αθήνα 11524 ή με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα:

αριθμός λογαριασμού 182/947154-55 στα ονόματα Ε.Καλλιαρεκοπούλου και Τ. Καραγιάννης.

Σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσεις σχετικά την ταμία μας για την κατάθεσή σου στα τηλέφωνα: 2106929149 ή 6973013800.

Επίσης, όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν να στείλουν ταχυδρομική επιταγή στην ταμία μας Ε. Καλλιαρεκοπούλου, Χατζηγιωάννου 4 Φιλοθέη, Αθήνα 11524.

Με Αβερωφίτικους χαιρετισμούς,  
Ο Πρόεδρος Τάκης Καραγιάννης  
Η Γενική Γραμματέας Δέσποινα Ροκίδου





# Οι των των Ελλήνων παιδεία διδάξαντες

## ΗΡΩ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ηρώ - Ευτυχία Αρμενοπούλου είναι το 5ο παιδί της οικογένειάς της. Οι γονείς της γεννήθηκαν στην Αλεξάνδρεια. Μαθήτευσε στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο, διότι μετά το θάνατο του πατέρα της, η μητέρα της δεν μπορούσε να την σπουδάσει.

Όταν η Ηρώ ήταν στη 2η τάξη του Ανώτερου, διορίστηκε στα σχολεία μας η Αντιγόνη Καμβασινού η οποία έφερε τα πάνω κάτω στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Από ένα τυχαίο γεγονός, τη διάλεξε η Καμβασινού να δείξει όλες τις ασκήσεις, ελεύθερης και ενόργανης, στην Τοισοαία σχολή, παρουσία του προεδρεύοντα τότε στην Κοινότητα Βατιμπέλα.

Η κοινοτική επιτροπή, μετά από πρόταση της Καμβασινού, αποφασίζει να προσλάβει 2 καθηγητές σωματικής αγωγής, να μεταπηδήσει η Ηρώ στο Αβερώνφειο Γυμνάσιο και μετά να σπουδάσει στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής της Αθήνας, με υποτροφία του Κωνσταντίνου Σαλβάγου.

Μετά τις σπουδές της, διορίζεται στη θέση της Καμβασινού το 1956, στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας και διδάσκει στο Αβερώνφειο Γυμνάσιο και στο Ανώτερο και αργότερα στη μεικτή Σαλβάγειο Εμπορική Σχολή.

Μετά την επιτυχημένη οργάνωση των ετήσιων γυμναστικών επιδείξεων το 1959, μεταβαίνει με υποτροφία στη Φινλανδία και Σουηδία όπου παρακολουθεί μαθήματα σε προχωρημένα τμήματα ενόργανης γυμναστικής και ρυθμικής από εξέχουσες σκανδιναβικές προσωπικότητες του αθλητικού χώρου.

Από παιδί ασχολείται με τον οδηγισμό και τον αθλητισμό. Στο στίβο (ύψος, δισκοβολία, σφαιροβολία) και ως μπάσκετμπολίστρια και βολεϋμπολίστρια πρωταθλήτρια Αλεξάνδρειας με την ομάδα των Αποφοίτων και αργότερα ως πρωταθλήτρια Αιγύπτου με την ομάδα της ΕΝΩΣΗΣ.

Το 1965 διορίζεται στη Μακεδονία, συνεχίζει ν' ασχολείται



με τον οδηγισμό (βοηθός εφόρου) και της ανατίθεται το πρόσταγμα στις γυμναστικές επιδείξεις της Θεσσαλονίκης.

Το 1968 μετατίθεται στο Γυμνάσιο Ταύρου όπου παραμένει μέχρι τη συνταξιοδότησή της, Το 1969 είχε το πρόσταγμα των γυμναστικών επιδείξεων στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.

Με απόσπαση, εργάστηκε για ένα χρόνο, στο τμήμα σωματικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και την επόμενη χρονιά στάλθηκε από το Υπουργείο στο Στρασβούργο για θέματα αθλητισμού.

Το 1968 αναλαμβάνει να προπονεί τις αθλήτριες του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου και σε δύο χρόνια το γυναικείο τμήμα παίρνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου. Επί χρόνια είναι η μόνιμη προπονήτρια-συνοδός, όλων των αγώνων, της γυναικείας εθνικής ομάδας στίβου.

Στις 9/3/1977 εγγράφεται στο Σύνδεσμο Αιγυπτιακών Ελλήνων και το 1984 εκλέγεται, για πρώτη φορά, μέλος του ΔΣ.

Ιδρύει το Βazaar μαζί με μια αξιόλογη επιτροπή, δημιουργεί τμήμα γυναικείας γυμναστικής, είναι υπεύθυνη, κατά καιρούς, οργάνωσης χορών, εκδρομών και μέλος της επιτροπής πρόνοιας. Υπηρέτησε στο ΔΣ του ΣΑΕ ως αντιπρόεδρος, σήμερα είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.

*Από προσωπική αφήγηση Β.Β*

Η στήλη «Οι των των Ελλήνων παιδεία διδάξαντες»

αισιοδοξούμε, με τη βοήθεια σας, να είναι μόνιμη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αρχείο των βιογραφικών των εκπαιδευτικών της Αλεξάνδρειας. Περιμένουμε λοιπόν, από μαθητές ή συγγενικά τους πρόσωπα βιογραφικά δασκάλων ή καθηγητών μας, που τόσο συνέβαλαν στο κύριο της παιδείας μας.



Το ΔΣ προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους τους το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2007 στις 9.30 μ.μ. στην αποκριάτικη χορευτική βραδιά μεταμφιεσμένων που διοργανώνει στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών. Βραβεία για την καλύτερη ανδρική & γυναικεία αμφίεση.

Τιμή πρόσκλησης: 25€



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  
ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ  
ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ,  
ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΕΣ  
ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ

**Καλά Χριστούγεννα**

ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ  
ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ  
ΤΟΥ **2007**  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Οι συναντήσεις των ΑΒΕΡΩΦΙΤΩΝ γίνονται κάθε 4η Τετάρτη του μήνα, στο φιλόξενο χώρο του ΣΑΕ, μετά τις 8.00μμ. Σημειώστε τις επόμενες συναντήσεις μας:

για το 2006 : 27/12

για το 2007: 23/1(Κόψιμο πίτας) , 28/2 (Γ.Σ. εκλογές), 28/3, 25/4, 23/5, 27/6, 26/9, 24/10, 28/11

### Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & τα τηλέφωνα τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Τάκης Καραγιάννης	210 9710173	κιν. 6945700190
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Βασίλης Βαγής	210 9628721	κιν. 6977325761
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Δέσποινα Ροκίδου	210 4518715	κιν. 6974661880
ΤΑΜΙΑΣ	Ειρήνη Καλλιαρακοπούλου	210 6929149	κιν. 6973013800
ΕΦ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	Πάνος Κατέρης	210 7524298	
ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Βασίλης Πεκλάρης	210 8650430	κιν. 6972564527

### ΑΡΩΓΟΙ ΤΟΥ ΣΑΑΣΑ

- ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΕΚΑ 300€ εις μνήμη γονέων και αδελφού της
- ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΝΤΙΝΑ 30€
- ΘΕΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 20€
- ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 20€
- ΒΙΛΗ ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 20€
- ΚΑΛΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 10€

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  
της ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
Διανέμεται δωρεάν στα μέλη του.

Εκδότης: Κων. Καραγιάννης τηλ.: 210 9710173  
e-mail: vayis@saasa.gr

Δημιουργικό-Παραγωγή:  
Ράνια Παπαπέτρου τηλ.: 210 2019672

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων τους.