



ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΑΘΗΝΑΣ 15
Αριθμός Άδειας
1



ΕΔΡΑ:
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ 4
ΦΙΛΟΘΕΗ
ΑΘΗΝΑ 11 524

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 46 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΜΕ 6396 • ΑΦΜ 999753680 • Ι.Α. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΑΣΑ που εκλέχθηκε στη Γ. Συνέλευση της Τετάρτης 23/2/2004, (για τα αφορώντα τη Γ. Συνέλευση και τις εκλογές βλέπε σελίδα 3), υιοθέτησε την επιθυμία των μελών να ξεχασθούν τα λάθη του παρελθόντος και να φροντίσουμε όλοι μαζί να συνεχίσει το σωματείο δυναμικά την πορεία του.

Στην πρώτη συνεδρίασή του την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα αποφάσισε τα εξής:

- Να συνεχισθεί, εμπλουτισμένη η έκδοση του επικοινωνιακού μας δελτίου.
- Να αποστέλλεται η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε όλα τα μέλη εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και στα αργαία.
- Να γίνει ακόμα καλύτερη τακτοποίηση του αρχείου.
- Να οργανωθεί μούσικοχορευτική βραδιά την άνοιξη.
- Να τιμά σε ετήσιο μνημόσυνο, την 1η Κυριακή κάθε Οκτωβρίου τους ιδρυτές των σχολείων μας και τους εκπαιδευτικούς της Αλεξάνδρειας.
- Να οργανώσει, σε συνεργασία με το αδελφοποιημένο σωματείο των Μετσοβιτών, τον Οκτώβριο, επίσκεψη και ημερίδα στο Μέτσοβο.
- Να κάνει, σε συνεργασία με τους Μετσοβίτες, ταξίδι στην Αίγυπτο το Νοέμβριο για τα θυρανοίξια του Ευαγγελισμού και τα εγκαίνια του νέου Πατριαρχικού κτιρίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το σώμα της ΓΣ για τη θετική στάση του σχετικά με τη συνέχιση ύπαρξης του Σ.Α.Α.Σ.Α.

Το νέο ΔΣ έχει σαν στόχο του την συσπείρωση των μελών του Συνδέσμου μας, αρχίζοντας από την απόφαση να αποστέλλεται η εμπλουτισμένη έκδοση του επικοινωνιακού μας δελτίου σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα έχει ένα μεγάλο κόστος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιά αυτόν το λόγο θα παρακαλούσα τα μέλη μας να μη ξεχνούν τη συνδρομή τους, που πιστεύω ότι με την ταχυδρομική επιταγή στο όνομα της ταμίας μας Ειρήνης Καλλιαρεκοπούλου στη διεύθυνση Χατζηγιάννου 4, Φιλοθέη Τ.Κ 11524 Αθήνα, είναι αρκετά εύκολο για τον καθένα σας.

Εάν πάλι αυτός ο τρόπος σας δυσκολεύει, θα μπορείτε να πληρώνετε τη συνδρομή σας στις συνεστιάσεις μας κάθε τέταρτη Τετάρτη στο ΣΑΕ. ή καταθέτοντας στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα 182/947154-55 στο όνομα της ταμίας μας και σε συνέχεια να ενημερώνετε τηλεφωνικώς στο τηλ.: 2106929149 για την κατάθεση σας.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη μας του εξωτερικού, δηλαδή κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα στον πιο πάνω λογαριασμό ή αποστολή επιταγής στο όνομα της ταμίας μας και όχι στο όνομα του Σ.Α.Α.Σ.Α.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα του Συνδέσμου μας, και σας εύχομαι Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Ο πρόεδρος Τάκης Καραγιάννης



Πεπραγμένα Δ.Σ. Σ.Α.Α.Σ.Α. έτους 2004

ΓΕΝΙΚΑ

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας συμπλήρωσε το δεύτερο χρόνο θητείας του, αλλά ουσιαστικά τα περισσότερα μέλη του παρόντος Διοικητού Συμβουλίου έχουν αισίως συμπληρώσει μια τετραετή υπηρεσία. Οι συγκεντρώσεις γίνονταν στην προγραμματισμένη ημερομηνία κάθε τέταρτη Τετάρτη αλλά με αρκετά μειωμένη τη συμμετοχή των μελών μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η τακτική τριμηνιαία αποστολή των Ενημερωτικών Δελτίων, στα ταμιακώς ενήμερα μέλη μας, συνεχίστηκε και το έτος 2004 κανονικά.

Χάρης στη βοήθεια εκτύπωσης του Αβερωφίτη Σ. Χριστοφίδη και την ταχυδρομική ατέλεια που εξακολουθούμε να έχουμε, καταφέραμε να έχουμε σημαντική οικονομία.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιτυχής ήταν η εκδήλωση μας (ετήσιος χορός / κόφιμο Βασιλόπιτας) στο Ξενοδοχείο Hilton.

Αντίθετα η ημερήσια εκδρομή που οργανώναμε στην Εύβοια το περασμένο καλοκαίρι, τελικά ακυρώθηκε λόγω καθολικής απουσίας των μελών μας. Το κόστος της ακύρωσης της εκδρομής (ζημίας) ήταν για το Σ.Α.Α.Σ.Α. 700ΕΥΡΩ.

Άλλες ψυχαγωγικές ή καλλιτεχνικές διοργανώσεις, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 2004 δεν πραγματοποιήθηκαν,

1. λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τους Αιγυπτιώτες καλλιτέχνες μας.
2. λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος των μελών μας.
3. λόγω πένθους για το θάνατο του μακαριστού Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρου του Ζ'

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο Σ.Α.Α.Σ.Α. τίμησε τους δυο καθηγητές μας της Σωματικής

Αγωγής, την κ. Ηρώ Αρμενοπούλου και τον κ. Γιώργο Λοϊζίδη.

Στη συγκέντρωση εκδηλώθηκε μεγάλη συγκίνηση, ενώ πολλοί από τους ομιλητές εξήραν το έργο και την προσφορά των καθηγητών μας.

Ο Σύνδεσμος μας συμμετείχε στη διοργάνωση καλαθοσφαίρισης μεταξύ των διαφόρων Αιγυπτιώτικων Σωματείων.

Μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στις εκδηλώσεις πένθους για το θάνατο του Πατριάρχη Πέτρου Ζ' και της συνοδείας του, στο τραγικό δυστύχημα του ελικοπτήρου.

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Α.Σ.Α. εκπροσώπησε το Σύνδεσμο μας στην τελετή ενθρόνισης του νέου Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρου του Β'.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το ΔΣ αφού μελέτησε τις προτάσεις της επιτροπής για τη διενέργεια συνεδρίου του Σ.Α.Α.Σ.Α. και αφού δε μπορούσε να δεσμευθεί για τον αριθμό των συνέδρων, αποφάσισε την αναβολή της διοργάνωσης του Συνεδρίου για το έτος 2005.

Το ΔΣ προτείνει την επισυναπτόμενη αλλαγή του άρθρου 11 του καταστατικού μας, για ευκολότερη λειτουργία του Σ.Α.Α.Σ.Α., δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες για το ΔΣ είναι λιγιστές ως και ανύπαρκτες.

Η δημιουργία ιστοσελίδας του Σ.Α.Α.Σ.Α. στο διαδίκτυο μελετήθηκε από το ΔΣ, αλλά το κόστος της συνδρομής και η πρακτική ωφέλεια, μας οδήγησε στην αναβολή του εγχειρήματος.

Σημαντική βοήθεια για το θέμα αυτό προσέφερε ο Αβερωφίτης Γιάννης Στάθης τον οποίο και ευχαριστούμε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα οικονομικά του Σ.Α.Α.Σ.Α. βελτιώθηκαν κατά το έτος 2004 σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπως φαίνεται στο συνημμένο οικονομικό απολογισμό.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2004

ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
Υπόλοιπο Ταμείου 31-12-04	1.558,55	ΕΥΡΩ	Έντυπα	345,33	ΕΥΡΩ
Συνδρομές	1.507,00	ΕΥΡΩ	Ταχυδρομικά	567,27	ΕΥΡΩ
Δωρεές	646,00	ΕΥΡΩ	Συνδρομές-Δημοσι.	318,59	ΕΥΡΩ
Έσοδα από εκδηλώσεις	1.550,00	ΕΥΡΩ	Δωρεές ΣΑΕ	1.050,00	ΕΥΡΩ
Έσοδα από ημερολόγια	647,60	ΕΥΡΩ	Ζημία από εκδρομή	700,00	ΕΥΡΩ
Διάφορα έσοδα	246,00	ΕΥΡΩ	Διάφορα έξοδα	390,45	ΕΥΡΩ
Εγγραφές	40,00	ΕΥΡΩ	Μπάσκετ	150,00	ΕΥΡΩ
Σύνολο	6.195,15	ΕΥΡΩ	Σύνολο	3.521,64	ΕΥΡΩ

Υπόλοιπο ταμείου 31-12-2004: 2.673,51 ΕΥΡΩ



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ 2005

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Εγγραφές	50,00	ΕΥΡΩ	3.000,00
Δωρεές	500,00	ΕΥΡΩ	
Εκδηλώσεις	1.500,00	ΕΥΡΩ	
Συνδρομές	1.500,00	ΕΥΡΩ	
Σύνολο	3.550,00	ΕΥΡΩ	

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ

Εγγεγραμμένοι	960
Ταμειακώς εντάξει για το 2004	130
Νέες εγγραφές	6
Χωρίς Διεύθυνση	57

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές της 23/2/2005

Μετά την 1η κλίση που είχε οριστεί για τις 17.30 και τη μη επίτευξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 20.00, βάσει του καταστατικού, με τη παρουσία 66 μελών.

Τα παρόντα μέλη ενέγραψε και τακτοποίησε με υπογραφή τους, στις καταστάσεις παρουσίας η Ταμίας, του απερχόμενου ΔΣ Ειρήνη Καλλιαρεκοπούλου.

Πρόεδρος της ΓΣ προτάθηκε από το ΔΣ ο Τάκης Καραγιάννης και γραμματέας ο Γεράσιμος Χαλιώτης και η πρόταση του ΔΣ εγκρίθηκε από τη ΓΣ δια βοής.

Μετά την ανάγνωση των πεπραγμένων του 2004 από το ΔΣ, αντίγραφα των οποίων είχαν μοιραστεί στα παρόντα μέλη της ΓΣ., διαβάστηκε η έκθεση των ελεγκτών από την Ελένη Τσιμισιρλή και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε το ΔΣ από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια ζήτησαν και έλαβαν το λόγο οι Αβερωφίτες Β. Πεκλάρης, Θ. Θεοδοσιάδης, Ν. Σταματοπούλος, Β. Βαγής, Ε. Τσιμισιρλή, Γ. Οικονομίδης και Π. Κατέρης.

Όλοι οι ομιλητές έκαναν εποικοδομητικές προτάσεις για την μελλοντική λειτουργία του Σ.Α.Α.Σ.Α ώστε να αποφευχθεί η διάλυση του. Μεταξύ των λεχθέντων, ο Γ. Οικονομίδης είπε ότι θα πρέπει να συνεργαστούν τα κατά καιρούς παλαιότερα μέλη των ΔΣ και ο Π. Κατέρης διάβασε ένα δικό του κείμενο γεμάτο συναισθηματισμό για το



Σ.Α.Α.Σ.Α. που κατόντησε απόμακρος και απρόσωπος

(αυτούσιο το κείμενο παρατίθεται σε άλλη σελίδα).

Ο πρόεδρος του συνδέσμου μας Γ. Νικολόπουλος εξέφρασε παράπονα για την παντελή αδιαφορία των μελών, φέρνοντας σαν παράδειγμα την ακύρωση της εκδρομής στην Εύβοια αλλά και την απουσία των μελών από τις μηνιαίες συνεστιάσεις μας.

Με δεδομένη την έλλειψη υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ, (δέκα μέρες πριν τη ΓΣ σύμφωνα με το άρθρο 11) εκτός αυτής του Γ. Κανελλόπουλου

για την Ελεγκτική Επιτροπή, το απερχόμενο ΔΣ επανέφερε την πρόταση για την αλλαγή του καταστατικού, βάσει του οποίου, στην προεδρία πρέπει να εναλλάσσονται οι απόφοιτοι του Κλασικού, Πρακτικού και Γυμνασίου Θηλέων.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης κάλεσε τότε στο βήμα τον παρευρισκόμενο Νομικό Σύμβουλο του Σ.Α.Α.Σ.Α Γ. ΚΑΚΑΤΣΙΔΗ ο οποίος είχε συντάξει το καταστατικό μας και είχε φροντίσει για την έγκρισή του. Ο Γ. Κακατσίδης αφού

Συνέχεια στη σελίδα 4



Συνέχεια από τη σελίδα 3

αναφέρθηκε στο υψηλό πνευματικό επίπεδο των μελών του Σ.Α.Α.Σ.Α, εξήγησε την περιπλοκότητα και τις βέβαιες καθυστερήσεις από την όποια τροποποίηση του καταστατικού και ανέφερε ότι αντί αυτής, η ΓΣ μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα με δική της απόφαση.

Ο πρόεδρος Γ. Νικολόπουλος δήλωσε ότι, το ΔΣ, λόγω της έλλειψης υποψηφιοτήτων, εμμένει στην πρότασή του για αλλαγή του άρθρου 11 (περί εναλλαγής προέδρων), ώστε στην επόμενη 4η Τετάρτη να γίνουν οι αρχαιρεσίες. Μετά έλαβε το λόγο Βασίλης Πεκλάρης και ζήτησε τη δι' ανάτασης της χειρός, υποβολή υποψηφιοτήτων, ώστε να προκύψει αμέσως νέο Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της παρούσας Γ.Σ., παρακάμπτοντας το τυπικό της υποβολής γραπτών υποψηφιοτήτων.

Τότε και μετά τη διαβοής έγκριση της πρότασης από τη ΓΣ δι' ανατάσης της χειρός, υπέβαλαν υποψηφιότητα οι



κάτωθι:

Τάκης Καραγιάννης **για Πρόεδρος** ως απόφοιτος του Πρακτικού

Για το ΔΣ:

Βασίλης Πεκλάρης, Πάνος Κατέρης, Βασίλης Βαγής, Δέσποινα Ροκίδου, Ειρήνη Καλιαρεκοπούλου, Γιώργος Νικολόπουλος.

Για την ελεγκτική επιτροπή:

Γιώργος Κανελλόπουλος, Κική Κασφίκη.

Ο νομικός σύμβουλος όμως Γ. Κακατοΐδης παρενέβη, δηλώνοντας ότι πρέπει να συνταχθεί ψηφοδέλτιο και να γίνει μυστική ψηφοφορία με κάλπη, πράγμα που εγκρίθηκε. Η κάλπη στήθηκε άμεσα, ύστερα από απαίτηση της ΓΣ και η ψηφοφορία έγινε με κλίση των μελών από την κατάσταση παρουσιών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:

Τάκης Καραγιάννης Πρόεδρος	46	Ψήφοι
Βασίλης Βαγής	49	Ψήφοι
Πάνος Κατέρης	42	Ψήφοι
Ειρήνη Καλιαρεκοπούλου	41	Ψήφοι
Δέσποινα Ροκίδου	36	Ψήφοι
Βασίλης Πεκλάρης	33	Ψήφοι
Γιώργος Νικολόπουλος	26	Ψήφοι
Γιώργος Κανελλόπουλος	46	Ψήφοι
Κική Κασφίκη	42	Ψήφοι

Η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων έγινε από τους:
Νίνα Παπαναστασίου
Νότη Λυσσαίο
Γεράσιμο Χαλιώτη

Οι παρόντες εγγεγραμμένοι ήταν 66 μέλη

Ψήφισαν	62
Άκυρα	1
Έγκυρα	61

• Ο **Σύνδεσμος Ελληνο-Αιγυπτιακής φιλίας και ο εκδοτικός οίκος Λιβάνη** οργανώνουν, την **Τρίτη 12 Απριλίου στις 7 το βράδυ**, στη Στοά βιβλίου την παρουσίαση του συγγραφικού έργου του Αβερωφίτη δημοσιογράφου **Γιώργου Λεονάρδου**.

Ομιλητής ο ιστορικός-ερευνητής μας **Ευθύμης Σουλογιάννης**.

Βιβλία...

• Από το τεύχος 45 της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του ΣΑΑΣΑ πληροφορηθήκαμε την έκδοση του βιβλίου «**Το Αβερωφείο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας από της Ιδρύσεώς του έως το 1960**». Ένα πόνημα αντάξιο της ιστορίας του σχολείου μας του **ΠΑΝΤΕΛΗ Κ. ΛΕΚΚΟΥ** που εκδόθηκε με τη χορηγία του ιδρύματος «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ**». Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι το βιβλίο διατίθεται και από τη γραμματεία του ΣΑΕ προς 20€.



Γράμμα του Π. Κατέρη στο ΣΑΑΣΑ

Αγαπημένο μου ΣΑΑΣΑ

Από καιρό ήθελα να σου μιλήσω, αλλά δε βρήκα την ευκαιρία. Όχι ότι δε βρισκόμαστε, αλλά κάθε φορά που σε συναντούσα ήσουν όλο και πιο κρύος, όλο και πιο τυπικός, όλο και πιο απόμακρος.

Πρέπει να ξέρεις ότι σου γράφω από αγάπη και μόνο, γιατί σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, δεν το ξέρεις;

Από την πρώτη μέρα που γεννήθηκες μου χάρισες πολλές όμορφες στιγμές. Νοσταλγικές, συγκινητικές. Και να που τώρα 15 χρονών έφηβος, δε σε αναγνωρίζω πια αγαπημένο μου ΣΑΑΣΑ. Κάποτε ήσουν η αιτία που μαζευόμαστε γύρω σου μονιασμένοι κι' αγαπημένοι με μια όμορφη μυστήρια ευωδία να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Οι ανάσες όλων μας έσμιγαν και σε ζέσταιναν. Έτσι μεγάλωσες και σε καμαρώναμε όλοι. Και ο μπαμπάς Βασίλης, η θεία Ελένη, η θεία Κική, ο θείος Νάνης και τόσοι και τόσοι άλλοι. Μόλις γεννήθηκες σου κάναμε ένα μεγάλο πάρτι. Εσύ δεν το θυμάσαι βέβαια γιατί ήσουν βρέφος τότε, αλλά ήρθαν τότε να σε γνωρίσουν πάνω από 700 άτομα. Το φαντάζεσαι τι έγινε;

Τώρα που είσαι έφηβος έμαθα ότι πήγες στο χορό με μια κοπέλα που τη λένε Αμπέττειο. Δε λέω, καλή κοπέλα είναι και εσύ είσαι πια 15 χρονών, αλλά μη μου λες τάχα ότι θρήκες κορίτσι και άλλες τέτοιες βλακειές, θα στο πω ωμά και στα ίδια μπας και συνέλθεις: στη ζητιανιά βγήκες; Και μια και μιλάμε για χορούς, να σου δώσω τα χαιρετίσματα του Ντέμη Ρούσου, του Τέλη Ζώτου, της Σούλη Σαμπάχ, του Δάκη, του Νίκου Αθερινού, της Βαρβάρας Κυρίτη. Τους ξεχάσες αγαπημένο μου ΣΑΑΣΑ. Εκείνοι μου είπαν να σου πω ότι πάντα σε θυμούνται. Θυμάσαι το μπαλ-μασκέ που κάναμε με βραβεία για τις καλύτερες μεταμφιέσεις; Τι ωραία που είχαμε περάσει! Αμ το κόψιμο της Βασιλόπιτας; Θυμάσαι που μοιράζαμε τα κομμάτια, ευχόμαστε και φιλούσαμε ο ένας τον άλλον; Φέτος αγαπημένο μου ΣΑΑΣΑ μου έδωσε το κομμάτι της πίττας – η συμπαθέστατη κατά τα άλλα –σερβιτόρα του φιλόξενου Συνδέσμου μας.

Δε σε μεγαλώσαμε όμως μόνο με χορούς και τραγούδια. Θυμάσαι τότε που πήγαμε εκδρομή στους Δελφούς; Τι μυσταγωγία Θεέ μου! Εκεί προσπαθήσαμε να σου καλλιεργήσουμε το πνεύμα και τη σκέψη. Και μετά, τις Τετάρτες στε όλοι υπερήφανοι για σένα όλοι. Και οι γονείς σου και οι νονοί σου από το Κλασικό, το Πρακτικό και το Θηλέων. Όσοι ξαφνικά και αναπάντεχα, έτσι όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή, πήρες άλλο δρόμο. Σε παρέσυραν, σου έβαλαν λόγια και σκέψεις που δεν σου αρμόζουν. Ποιοι δεν έχει σημασία. Μπορεί να φταιξάμε κι εμείς οι ίδιοι οι γονείς σου. Μπορεί όλο το φταίξιμο να είναι δικό μας, δικό μου. Συγνώμη δε θα σου ζητήσω, δεν ωφελεί. Αλλά έχω χρέος να έρθω εγώ κοντά σου, αφού εσύ φεύγεις όλο και πιο μακριά.

Αυτό που με πονάει είναι ότι χωριστήκαμε σε Μοντέγους και Καπουλέτους, σε Μακρυκωσταίους και Κοντογιώργηδες, σε Βροντάκηδες και Γιοσάκηδες. Τουλάχιστον αυτοί είχαν ν' αγωνισθούν για κάποιο σκοπό για έναν έρωτα. Εσένα καημένο μου ΣΑΑΣΑ γιατί σε βάζουν να πολεμάς;;; Για το προεδρικό; Από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων οι μισοί είναι πρόεδροι. Χαράς στον τίτλο!

Δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Εσύ αγόρι μου είχες ένα και μοναδικό στόχο. Κοινό για όλους, να περνάμε μερικές όμορφες στιγμές. Τόσο απλά!!!

Και ξαφνικά είδα τις Τετάρτες να καθόμαστε σε χωριστά τραπέζια. Οι μεν από εδώ, οι δε από εκεί. Κουβέντες, ψίθυροι, βλέμματα... Γιατί; Και όταν ήρθε η ώρα για τις εκλογές έγιναν τηλεφωνα «στους δικούς μας», «στα δικα μας παιδιά». Που κατάντηρες αγαπημένο μου ΣΑΑΣΑ, να μιλάς σαν πολιτικός από τα δεκαπέντε σου!

Θα ήθελα να σου πω κι' άλλα, αλλά φοβάμαι ότι δε θα με καταλάβεις πια. Νάξερεις πόσο θλίβομαι γι' αυτό!!

Για ένα πράγμα να είσαι βέβαιος αγόρι μου. Όσο και να προσπαθήσουν να σε αλλάξουν, για μένα θα είσαι ο δικός μου ο ΣΑΑΣΑ. Ο αγνός, ο αληθινός. Ότι και να κάνεις, εγώ θα σε παρακολουθώ και θα παρακαλώ το Θεό να βρεις τον παλιό, αγνό σου εαυτό.



Σε φιλώ
Πάνος Κατέρης



Τιμή σ' αυτούς που έφτιαξαν Σχολεία

Την άνοιξη του 1998 στο 2ο Συνέδριο του ΣΑΑΣΑ στους Δελφούς, ενώ τονίσαμε ότι τη ζωή, μας τη χάρισαν οι γονείς μας και την επιτυχημένη καριέρα την οφείλουμε στους δασκάλους μας, λίγα ήταν αυτά που ειπώθηκαν για τη

σημασία που είχε στην ελληνική αλεξανδρινή παιδεία η ίδρυση σχολείων με τις δωρεές των μεγάλων αλεξανδρινών ευεργετών.

Πολλές φορές αναρωτήθηκα ποια θα ήταν η τύχη της επαγγελματικής μας

πορείας και η λάμψη της αλεξανδρινής παροικίας χωρίς την ίδρυση των σχολών με τις δωρεές των: Αβέρωφ, Τσοίτσα, Σαλβάγου, Φαμιλιάδη, Ζερβουδάκη, Μπενάκη, Κανισκέρη, Πράτοικα, Κοκκινιάρη, Δαβαράκη και άλλων.

Θα ήταν σε θέση οι Αλεξανδρινοί να συναγωνισθούν τους ξένους και να στεριώσουν στην Αίγυπτο χωρίς τη συγκροτημένη μόρφωση που τους παρείχαν τα Δημοτικά σχολεία, το Αβερώνιο Γυμνάσιο και η Σαλβάγειος Εμπορική & Επαγγελματική Σχολή;

Θα γιόρταζε η ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας πρόπερσι τα 160 χρόνια λάμψης χωρίς αυτά τα σχολεία;

Ή μήπως θα ήταν διαφορετική η πορεία της εάν οι φωτισμένοι εκείνοι Ηπειρώτες (Τσοίτσας, Αβέρωφ) δεν έκαναν την αρχή και φρόντιζαν αμέσως μετά την ίδρυση της Κοινότητας το 1843 να χτίσουν τα πρώτα σχολεία;

Μ' αυτές τις σκέψεις και πηγαίνοντας ίσως αντίθετα στο ρεύμα των σημερινών συνηθειών, έκανα πρόταση στο ΔΣ του ΣΑΑΣΑ, κάθε 1η Κυριακή του Οκτωβρίου να τιμούμε τους ιδρυτές των αλεξανδρινών σχολείων και τους δασκάλους και καθηγητές.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή και έτσι από φέτος και κάθε χρόνο ο ΣΑΑΣΑ θα αρχίσει να τιμά, μαζί με τους τότε αλεξανδρινούς μαθητές, τους ιδρυτές των σχολείων, τους καθηγητές και τους δασκάλους μας.

Βασίλης Βαγής



Οι συναντήσεις
των ΑΒΕΡΩΦΙΤΩΝ γίνονται κάθε
4η Τετάρτη του μήνα
στο φιλόξενο χώρο του ΣΑΕ
μετά τις 8μμ , σημειώστε
τις φετινές συναντήσεις μας:

23/3 , 27/4 , 25/5 , 22/6 , 28/9 ,
26/10 , 23/11 , 28/12



Τότε στην Αλεξάνδρεια...

Το μπαλκόνι

Τα ωραία Γυμνασιακά χρόνια στην Αλεξάνδρεια τα πέρασα στο Ατταρίν. Το διαμέρισμά μας βρισκόταν στο δεύτερο όροφο μιας τριόροφης οκέλας διαγωνίως απέναντι από το τζαμί του Ατταρινιού. Η οκέλα ανήκε στο Γώγο (αδελφό του γνωστού ζωγράφου) ο οποίος έμενε στον τρίτο όροφο.

Η οκέλα είχε αρκετά χρονάκια στην πλάτη της, ήταν όμως καλοφτιαγμένη με μια περίεργη πρόσοψη: υπήρχαν διαγωνίες φαρδιές ξύλινες τραβέρσες μεταξύ των ορόφων. Επί πλέον ο κάθε όροφος είχε ένα, ξύλινο επίσης, μπαλκόνι.

Μόλις μπαίναμε στο σπίτι μας, αντικρίζαμε τη μπουάμπα και ένα πέτρινο κλιμακοστάσιο που κατέληγε στην



ταράτσα και σκεπαζόταν από ένα γυάλινο φεγγίτη.

Το διαμέρισμά μας είχε πέντε υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και μια τεράστια σαλονοτραπεζαρία. Σ' αυτήν, τα δύο μου μικρότερα ξαδέρφια κι' εγώ, βγάzaμε το άχτι μας. Μικροί παίζαμε αεοπλανάκια, κρυφτό, κλέφτες κι' αστυνόμους κλπ. Πιο μεγάλοι, βγαίναμε στο μπαλκόνι και (με καθρεφτάκια) πειράζαμε τις δυο Ιταλίδες καλλονές που έμεναν (πιο ψηλά) στην απέναντι οκέλα.

Το ξύλινο μπαλκόνι μας, όμως, μου προξενούσε πάντα έναν περίεργο φόβο: είχα την αίσθηση πως, να, όπου νάναι θα πέσει και θα μας παρασύρει όλους σε μια θανατηφόρα πτώση. Κάθε φορά εξέταζα προσεκτικά το πάτωμα, τις κουπαστές, τις συνδέσεις με τον τοίχο για κάποιο σημάδι επικινδυνότητας ...μάταια όμως. Το μπαλκόνι φαινόταν ολόγε-

ρο και ικανό να υποστηρίξει οποιοδήποτε φορτίο.

Το 1990, μετά από πολλά χρόνια, πήγαμε με ένα γκρούπ στην Αίγυπτο. Επισκεφτήκαμε όλα τα «τουριστικά» μέρη και εκδράμαμε για μια μέρα στην Αλεξάνδρεια. Επι τέλους θα ξαναζούσα τα εφηβικά μου χρόνια στην αγαπημένη πόλη!!!. Αναπόφευκτα τα βήματά μου με οδήγησαν στο Ατταρίν. Τό σινεμά Amir, το καρακόλι, το Sednaoui, το μπάρ του Γοδίνου, τα υδραυλικά του Γουλιαρμή, ο φούρνος (Les Pyramides) του παππού μου, το τζαμί, το φαρμακείο του Σοφού. Και τέλος η οκέλα του Γώγου. Ύψωσα το βλέμμα μου. Η πρόσοψη ήταν η ίδια, μα κάτι της έλειπε. Το μπαλκόνι μας δεν ήταν πια εκεί. Οι μεγάλες μπαλκονόπορτες της σαλονοτραπεζαρίας «άνοιγαν» στο κενό!. Ρωτώντας, έμαθα πως το μπαλκόνι μας έπεσε λίγα χρόνια μετά την αναχώρησή μας από τη χώρα του Νείλου. Να λοιπόν που η διαίσθησή μου βγήκε αληθινή ...τι παράξενη σύμπτωση!.





Γιορταστικές μας



Για τη σημερινή μας μεπερδεμένη καθημερινότητα θα σας δώσουμε μια, ψυχικής απόλαυσης, συνταγή που δανειστήκαμε από τους εθελοντές του 2004.

Το Γλυκό της ΓΑΛΗΝΗΣ


ΥΛΙΚΑ: 1 κιλό απλή καρδιά
1 κιλό ήσυχη συνείδηση
300 γραμμάρια αγάπη
300 γραμμάρια γέλιο
2 φλιτζάνια χαμόγελο
2 κουταλιές εξοχή

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ρίχνετε στην κατσαρόλα του εσωτερικού σας κόσμου την ήσυχη συνείδηση και την απλή καρδιά, τα δουλεύετε πολύ καλά ώσπου ν' ασπρίσουν, να φουντώσουν και να γεμίσουν όλη την κατσαρόλα. Προσθέτετε τότε την αγάπη και


το γλυκό σας παίρνει ένα ωραίο ρόδινο χρώμα. Τότε ρίχνετε το χαμόγελο και το γέλιο.

Προσέχετε όμως πολύ στο συνεχές δούλεμα που θα ακολουθήσει, διότι ένας μικρός δισταγμός φτάνει για να κόψει το γλυκό. Αφού ρίξετε και τις δύο κουταλιές εξοχής, για το άρωμα, βάζετε το γλυκό στο ταψί της ψυχής, το στρώνετε με την κουτάλα της θέλησης και το ψήνετε στο φούρνο της υπομονής.

Το σερβίρετε ζεστό, ραντισμένο με την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όσοι έφαγαν το γλυκό αυτό ομολογούν ότι το κύριο χαρακτηριστικό της γεύσης του είναι η ΨΥΧΙΚΗ ΓΑΛΗΝΗ !!!



Το Δ. Σ. προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους τους
το Σάββατο 4 Ιουνίου στις 9 μμ να υποδεχθούν
το καλοκαίρι στη Μουσικοχορευτική βραδιά
που οργανώνει στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών.
Τιμή πρόσκλησης 20 ευρώ



Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & τα τηλέφωνα τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Τάκης Καραγιάννης	2109710173
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Βασίλης Βαγής	2109628721
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Δέσποινα Ροκίδου	2104518715
ΤΑΜΙΑΣ	Ειρήνη Καλλιαρακοπούλου	2106929149
ΕΦ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	Πάνος Κατέρης	2107524298
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Βασίλης Πεκλάρης	2108650430
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Γιώργος Νικολόπουλος	2107011135

Το Δ. Σ. εύχεται στα μέλη
του Λονδέομο μας
Καλό Πάσχα



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το περιοδικό εκδίδεται από το
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
της ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
και διανέμεται δωρεάν στα μέλη του.

Εκδότης: Κων. Καραγιάννης τηλ.: 210 9710173
e-mail: vas-vay@otenet.gr

Δημιουργικό-Παραγωγή:
Ράνια Παπαπέτρου τηλ.: 210 8665950

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις
των συγγραφέων τους.